

«ΣΤΟΥΣ
ΧάΡΤΕΣ ΤΩΝ
ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΟΥ»

Βύρωνας
{2010}

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔήΜΟΥ Βύρωνα

Όλα είναι μια φλόγα,
και γόμαστε μια ζωή
και με μικρά και με μεγάλα.
Νομίζω πως και τα μικρά
πράγματα ακόμη,
φωτιά καλλιεργούν μέσα μας.

Κική Δημουλά

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα

Πνευματικό
Κέντρο

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια
Τέχνης

Νέα

THE PNEUMATICO CENTER
BYRON CITY COUNCIL

Εργαζόμενοι
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα

<p>Καλλιτεχνική Διεύθυνση Τασία Σαρρίδου</p> <p>Δημόσιες Σχέσεις-Χορηγίες Βούλα Μαρουλιανάκη</p> <p>Δημόσιες Σχέσεις-Γραφείο Τύπου Νέλια Ξανθάκη</p> <p>Υπεύθυνες Παιδικού Φεστιβάλ Ολγα Αγαπητού, Μαρία Λέτσιου</p> <p>Γραμματειακή Υποστήριξη Όλγα Αγαπητού, Μαρία Λέτσιου Σαλώμη Χρήστου Κοσμάς Σπηλιωτόπουλος</p> <p>Μακέτες & Καλλιτεχνική Επιμέλεια Ενιύπων Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας Φωτεινή Θεοδώρου Στέλλα Δημητρακοπούλου</p> <p>Οικονομική Διαχείριση Φάνης Γεωργόπουλος</p> <p>Γραμματεία Πνευματικού Κέντρου Μαρία Δαβερτζίκου</p> <p>Τεχνική Υποστήριξη και Φύλαξη Χρήστος Κούρτης, Φώντας Ταϊτουρας</p>	<p>Ήχος και Φως Γιάννης Βασιλόπουλος, Πάρης Γεωργούλας</p> <p>Γενικών Καθηκόντων Νίκος Ξενάκης</p> <p>Επιμέλεια Χώρων Μαρία Βαφειάδου, Φωτεινή Σπανού</p> <p>Εργαστήρια Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα</p> <p>Θεατρικό Άλιαν Δημητρακοπούλου</p> <p>Μουσικό Νότα Μουμουτζή Θεοδωρής Ταικρικάς Ανδρέας Συμβουλόπουλος Γεράσιμος Χαριτάτος Μαρία Ρευμπούτσικα</p> <p>Ζωγραφική Μαρία Βουλγαράκη</p> <p>Οικιακή Οικονομία Βούλα Βερυκίου Αφροδίτη Μεγρέμη Ευαγγελία Κοντορούπη</p>
---	--

Διοικητικό Συμβούλιο
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ
Αντιδήμαρχος, Πολιτισμού, Δημοτική Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δημοτική Σύμβουλος

ΜΕΛΗ:

ΜΑΡΩ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Δημοτική Σύμβουλος

ΠΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΡΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



Λίγο μετά τις οκτώ, μπαίνουμε στο Δημοτικό Κινηματογράφο...
«Νέα Ελβετία».

Έξω μπορεί να βρέχει ή να κάνει κρύο, εκεί μέσα όμως είναι ζεστά από την παρουσία και την αγάπη με την οποία όλοι μας αγκαλιάζουμε τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου.

Οι Δευτέρες φωτίζονται από αγαπημένα τραγούδια... Συναντάμε φίλους και γνωστούς... Ταξιδεύουμε με τα θεατρικά έργα... Χαιρόμαστε με τα παιδιά για τη Μικρή Σκηνή, που παραμένει «μικρή» αν και φέτος κλείνει τα 25! Χαμογελάμε...

Το πιο θερμό χειροκρότημα το κρατάμε, όμως, για την πρώτη παρουσία του Μουσικού Έργαστρου μας, αλλά και για το αφέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη.

Γέλια, φωνές, τραγούδια, συγκινήσεις, αγαπημένα πρόσωπα, γνωστές μελωδίες, συζητήσεις, γνωριμίες, κουβεντούλα και χειροκρότημα. Ο Ζωντανός πολιτισμός, η δική μας πόλη, το έργο του Πνευματικού Κέντρου ... το καλύτερό μας!

Κι ας βρέχει έξω, κι ας κάνει κρύο... Εμείς εδώ στο Βύρωνα έχουμε γιορτή. Όλοι μαζί...»

Πηνελόπη Δάφνη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Δημοτική Σύμβουλος
Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου



Η νέα χρονιά στο Δήμο Βύρωνα σηματιδοτείται από την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού μας Κέντρου, στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Νέας Ελβετία». Η «Μικρή Σκηνή» -Που φέτος μας συντροφεύει για 25^η χρονιά- και παραστάσεις Θέατρου Σκιών υπόσχονται ώρες χαούς και ψυχαγωγίας στους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα, ξεκινά κα ο δεύτερος κύκλος αφιερωμάτων στους «Τραγουδοποιούς», προβολές ταινιών και θεατρικές παραστάσεις που αποτελούν το πρόγραμμα του χειμερινού πολιτιστικού μας ραντεβού.

Για ακόμη μία φοοά το Πνευματικό Κέντρο παρέργε, και προσάνει τον πολιτισμό, προσφέροντας σε όλοις τους Βγωνιώτες -και όχι μόνο- ένα εξαιρετικά πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο φέτος εμπλουτίζεται για ποώτη φορά με τη συμετοχή του Μουσικού Ήχοςτρού του Δήμου μας. Εδική μνεία αξίζει και στο αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδήτη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, Πλακόσμια Ημέρα Ποίησης.

«Η μεγάλη τέχνη δεν έχει ανάγκη από εξηνήσεις και ψυχολογικές εργησίες. Σιήνει τα έργα της και έχει εμπιστοσύνη στη μακρή τους δύναμη», έλεγε ο Έσσε και εμείς στο Δήμο Βύρωνα το πιστεύουμε όλοι και περισσότερο όταν όλοι μαζί κατακλύζουμε τη δημοτική αυτή αίθουσα και χοιζίζουμε το ποζεστό μας χειροκρότημα. . Όταν βλέπουμε να συπάζεστε με τόσο πάθος την προσπάθειά μας να παράγουμε πολιτισμό για όλοις...

Ας υποδεχτούμε, λοιπόν, το φετινό χειμώνας με την άνοιξη του Πολιτισμού.

Νίκος Γ. Χαρδαλιάς
Δήμαρχος Βύρωνα

... Ο μαγικός κόσμος της τέχνης, τα τέκνα του ανθρώπινου πολπισμού στους αιώνες

... κάθε τι νέο πατάει σε κάτι παλιό. Η τέχνη κουβαλάει στο DNA της το παρελθόν όπως εμείς το γονίδιο των προπατόρων μας

... μικρές, μικρές σπίθες λοιπόν κάνουν τη φωτιά που ζεσταίνει την ψυχή μας τούτη τη δύσκολη χρονιά της παγκόσμιας ύφεσης.

Με τον κινηματογράφο να σηματοδοτεί το κορυφαίο
«δικαιώμα στην εργασία».

Με τη μουσική από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς που συντροφεύουν κάθε εκδήλωση της ζωής μας.

Με το θέατρο των ηθοποιών αλλά και των ερασιτεχνών του εργαστηρίου μας,

Με τόσο μεράκι δουλεμένο.

Με τη μικρή μας σκηνή για να μας «ξυπνήσουν» τα παιδιά να παλέψουμε περισσότερο, να σιγουρέψουμε το αύριο τους.

Με το μουσικό μας εργαστήρι να υπενθυμίζει δυνατές κινηματογραφικές εμπειρίες.

Με μαθήτριες και μαθητές τη μέρα της ποίησης να ζωγραφίζουν με την παλέτα της αθωότητας, τον Τάσο Λειβαδίτη
«θα'δινα ένα βασίλειο για μια παιδική νύχτα».

Σας περιμένουμε...

Τασία Σαρρίδου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια



Για όλα οσα γίνονται τραγουδι...
Πιάσε μελωδία!

Ιανουάριος

- Σάββατο 16 & Κυριακή 17
«Ένα σπίτι παραμύθια»
Παιδική μουσική παράσταση
- Δευτέρα 18
«Desperados» του Γιώργου Ηλιόπουλου
Θεατρική παράσταση
- Σάββατο 23 & Κυριακή 24
«Kung fu panda»
Κινηματογραφική ταινία μεταγλωπισμένη
- Δευτέρα 25 & Τρίτη 26
«Με δύναμη από την Κηφισιά»
των Δημήτρη Κεκαΐδη - Ελένης Χαβιάρα
Θεατρικό Έργαστρη Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Βύρωνα
- Σάββατο 30 & Κυριακή 31
«Το βέλος που δεν πληγώνει»
του Βασίλη Μαυρογεωργίου
Θεατρική Παράσταση

Φεβρουάριος

- Δευτέρα 1
«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού
Θεατρική παράσταση
- Τετάρτη 3
«Το τσεκούρι» του Κώστα Γαβρά
Κινηματογραφική ταινία - Γαλλία
- Σάββατο 6 & Κυριακή 7
«Σκιοταξιδεύοντας»
Θέατρο Σκιών
- Δευτέρα 8
Οι ποιητές των τραγουδιών: Δήμος Μούτσης
- Τετάρτη 10
«Ένας ελεύθερος κόσμος» του Κεν Λόουτς
Κινηματογραφική ταινία - Αγγλία

■ Τετάρτη 17

«Δευτέρες με λιακάδα» του Φερνάντο Λεόν Ντε Αρανόα
Κινηματογραφική ταινία - Ισπανία

■ Σάββατο 20 & Κυριακή 21

«Η εποχή των Παγετώνων 3»
Κινηματογραφική ταινία μεταγλωτισμένη

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝΗ

■ Δευτέρα 22

Οι ποιητές των τραγουδιών: Λουκιανός Κηλαηδόνης

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΙ

■ Τετάρτη 24

«Ελεύθερος ωραρίου» του Λοράν Κοντέ
Κινηματογραφική ταινία - Γαλλία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

■ Σάββατο 27 & Κυριακή 28

«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» του Ντάριο Φο
Θεατρικό Εργαστήρι Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα

ΘΕΑΤΡΟ

Μάρτιος

■ Δευτέρα 1

Οι ποιητές των τραγουδιών: Λαυρέντης Μαχαρίτσας

■ Δευτέρα 8

Οι ποιητές των τραγουδιών: Αρλέτς

ΠΑΡΔΑΛΑΗΑΣ
ΕΚΛΗΛΩΣΣΕΙΣ

■ Δευτέρας 15

Οι ποιητές των τραγουδιών: Φοίβος Δεληζοριάς

■ Κυριακή 21

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Αφέρωμα στον Τάσο Λεβεδίτη

ΜΑΡΤΙΟΣ

■ Δευτέρα 22

Οι ποιητές των τραγουδιών: Βαγγέλης Γερμανός

■ Δευτέρα 29

«Μουσκή & Κινηματογράφος»
Συναυλία του Μουσικού Εργαστηρίου του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα

* Χώρος εκδηλώσεων: Δημοτικός Κινηματογράφος «Νέα Ελβετία»
Νέας Ελβετίας 34 & Σεβαστείας, Βύρωνας 16231

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝή

16&17/1

«Ένα σπίτι παραμύθια»

Παιδική μουσική παράσταση

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝή

23&24/1

«Kung fu panda»

Κινηματογραφική ταινία μεταγλωττισμένη

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝή

30&31/1

«Το βέλος που δεν πληγώνει» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

Θεατρική Παράσταση

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝή

6&7/2

«Σκιοταξιδεύοντας»

Θέατρο Σκιών

ΜΙΚΡή ΣΚΗΝή

20&21/2

«Η εποχή των Παγετώνων 3»

Κινηματογραφική ταινία μεταγλωττισμένη

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

8/2

οι ποιητές των τραγουδιών Δημήτρης Μουτσης

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

22/2

οι ποιητές των τραγουδιών Λουκιανός Κηλαηδόνης

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

1/3

οι ποιητές των τραγουδιών Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

8/3

οι ποιητές των τραγουδιών Αρλέτα

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

15/3

οι ποιητές των τραγουδιών Φοίβος Δεληβοριάς

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟι

22/3

οι ποιητές των τραγουδιών Βαγγέλης Γερμανός

3/2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Το ταεκούρι»
του Κώστα Γαβρά

10/2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Ένας ελεύθερος κόσμος»
του Κεν Λόουτς

17/2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Δευτέρες με λιακάδα»
του Φερνάντο Λεόν Ντε Αρανόδα

24/2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Ελεύθερος ωραρίου»
του Λοράν Κοντέ

18/1

«Desperados»
του Γιώργου Ηλιόπουλου

ΘέΑΤΡΟ

25&26/1

«Με δύναμη
από την Κηφισιά»
των Δημήτρη Κεχαϊδη-Ελένης
Χαβιάρα

Θεατρικό Εργαστήρι
Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Βύρωνα

1/2

«Το αμάρτημα
της μητρός μου»
του Γεωργίου Βίζυηνού

ΘέΑΤΡΟ

27&28/2

«Ο τυχαίος θάνατος
ενός αναρχικού»
του Ντάριο Φο

Θεατρικό Εργαστήρι
Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Βύρωνα

ΘέΑΤΡΟ

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ**

21/3

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Αφιέρωμα στον
Τάσο Λειβαδίτη

**ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ**

29/3

«Μουσική & Κινηματογράφος»
Συναυλία του Μουσικού
Εργαστηρίου του
Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Βύρωνα»

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

25 χρόνια συμπληρώνουμε, από τότε που άνοιξε ο κύκλος της Μικρής Σκηνής. Και μετά την περσινή, επιτυχημένη πρώτη απόπειρα, φέτος για δεύτερη φορά εντάσσεται στον ίδιο κύκλο εκδηλώσεων, με τις άλλες πολιτιστικές κειμωνιάτικες δραστηριότητες του Πνευματικού μας Κέντρου.

Πολιτιστικές Δευτέρες, θέατρο για μικρούς και μεγάλους, μουσική και κινηματογράφος θα ομορφύνουν τις βραδιές μας από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 29 Μαρτίου. Η Μικρή σκηνή που αποτελεί έναν από τους παιαίνοτερους πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου μας, φιλοξενεί και φέτος πολλές και ιδιαίτερα αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, βοηθώντας τα παιδιά του Βύρωνα, να διασκεδάσουν και να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους, μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.

Καλή ψυχαγωγία σε όλους μας..

MIKPή

ΣΚΗΝή

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 11:00 μ.μ & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 5:00μ.μ

Ένα σπίτι παραμύθια

(παιδική μουσική παράσταση)

Πέντε μουσικά παιδικά παραμύθια
των Σταμάτη Κραουνάκη & Λίνας Νικολακοπούλου

Μοναδική πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια...
Πέντε υπέροχα παραμύθια πάρουσιάζονται στο παιδικό κοινό με την επιμέλεια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου σε μορφή τραγουδιού -παιγνιδιού, από πέντε νέους ηθοποιούς, τραγουδιστές της ομάδας Σπείρα Σπείρα, με τη συνοδεία δύο μουσικών οργάνων, ακορντεόν και κρουστών, χάρτινες κουύκλες και πολλή πολλή φαντασία! Με την ελπίδα πως τα παιδιά θα μεγαλώσουν ωραία και οι γονείς θα γίνουν πάλι «παιδιά». «Η συναυλία των ζώων» των αδερφών Γκριμ, «Η πεντάμορφη και το τέρας» της Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, «Ο Τζακ κι η Φασολιά» του Joseph Jacobs, «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen και «Η έξυπνη Γκρέτα» των αδερφών Γκριμ, αποτελούν τον πρώτο κύκλο των πέντε παραμυθιών με τον τίτλο «Ένα σπίτι παραμύθια».

Συντελεστές:

Ιδέα-Διδασκαλία: Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, **Δραματουργική επεξεργασία**-Επιμέλεια παράστασης: Γιολάντα Σκαφτούρου, **Σκηνικό:** Μανόλης Παντελιδάκης, **Χορογραφία:** Αναστασία Γεωργαλά, **Χάρτινα κοστούμια:** Νίκος Φλώρος, **Επιμέλεια ένδυσης:** Δέσποινα Χειμώνα, **Ανάγλυφα αντικείμενα:** Αλέξανδρος Λόγγος, **Ζωγραφική σκηνικού & αντικείμενα φροντιστηρίου:** Φρέντη Γκίζας, **Φωτισμό:** Γιάννης Σιδηρόπουλος, **Ήχος:** Σπύρος Κασσίμης, **Μουσική διδασκαλία :** Άννα Λάκη, **Σοφία Κακουλίδης, Φωτογραφίες:** Γιώργος Καλφαμανώλης, **Αποστόλης Καλλιακάνης, Τα παραμύθια ζωντανεύουν:** Βασίλης Βασιλάκης στο ρόλο του θείου Μπίλου. Οι ηθοποιοί: **Χρήστος Γεροντίδης, Τερέζα Κρητικού.** Η Γιολάντα Σκαφτούρου που παίζει τη σκηνοθέτιδα και τη γάτα & η Ήρω Σαΐα, **Ακκορντεόν:** Άννα Λάκη, **Κρουστά:** Σοφία Κακουλίδης



**Σάββατο 23 Ιανουαρίου 4:30μ.μ
& Κυριακή 24 Ιανουαρίου 11:30μ.μ**

Kung fu Panda (κινηματογράφος)

Ο Ή ο το Γόντα ονειρεύεται να γίνει άσσος των πολεμών τεχνών. Έως έκπληξη όλων, ο σωφός δάσκαλος των επιλέγει ως τον ειλεκτό μιας προφητείας και τον στέλνει σε σχολή κοινωνίας, για να εκπαδεύεται σε θρυλικά ανόματα. Όταν, όμως, η κακά Λεοπάρδαλη του Χιονιού εμφανίζεται οιτήν περιοχή, ο Γιαχούλος και νωθρός Ή ο καλείται να επιβεβαιώσει ότι τράνμαι είναι ο -<λειτός.

Έτος παραγωγής 2008

Σκηνοθεσία: Μάρκ Όσμπορν

Έγχρωμη, 88'

Η κινηματογραφική ταινία είναι μεταγλωτισμένη.



Σάββατο 30 Ιανουαρίου 17:00μ.μ & Κυριακή 31 Ιανουαρίου 17:00μ.μ

Το βέλος που δεν πληγώνει

Θεατρική Παράσταση του Βασίλη Μαυρογεωργίου

Σ' ένα φτωχό βασίλειο, ο βασιλιάς και οι δύο σύμβουλοι του-αχώριστοι φίλοι και πρώην γενναίοι τοξοβόλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση για να σώσουν το βασίλειο και το λαό του από την πείνα και την εξαθλίωση. Αποφασίζουν να διαδώσουν μια φήμη, ότι στο βασίλειο υπάρχει ένας δράκος, αποσκοπώντας στο να προσελκύουν ξένους επισκέπτες στη χώρα και οικονομικά οφέλη.

Όταν ο ένας σύμβουλος αντιδρά σ' αυτό το ψέμα τότε οι σχέσεις των τριών δοκιμάζονται. Οι άλλοι δύο αποφασισμένοι να εφαρμόσουν το πονηρό τους σχέδιο τον φυλακίζουν.

Άραγε μέχρι που θα τους οδηγήσει η απληστία τους;

Συγγράφεας: Βασίλης Μαυρογεωργίου, **Σκηνοθεσία:** Σοφία Τσινάρη
Σκηνικά-Κοστούμια: Βαία Παρασκευά, **Κατασκευή κούκλας:** Ομάδα Bambolotto, **Μουσική επιμέλεια:** Δημήτρης Παπαγεωργίου,
Στίχοι τραγουδιών: Πέτρος Αποστολόπουλος
Επιμέλεια κίνησης: Ιωάννα Νταμπαδή, **Φωτισμός:** Γιάνης Λάββας,
Ηχος: Κωνσταντής Μηαμπούρης, **Αφίσα-Πρόγραμμα:** Νέστωρας Κεχαγιάς, **Ηθοποιοί:** Αποστολόπουλος Πέτρος, Πορφύρη Άννα, Ζουρίδου Χριστίνα



**Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 4:00μ.μ
& Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 11:00μ.μ**

**Σκιοταξιδεύοντας
«Ο Καραγκιόζης στο καρναβάλι»**

Θέατρο Σκιών

Ο θεατρικός δρυμουσιογός και πολυβραβευμένος σκιοτακτής Ηλίας Καρελλάς μαζί με την γηθοτοιό και θεατρολόγο Μαρία Μηαλούτου παίζουν με τις ωνούρες, εμμυχώνουν κούκλες, ανεβαίνουν σε ξυλοπόδαρα και μαζί ταξιδεύουν στο ιερικό κόσμο των σκιών με άσχημα τη φαντασία και ένα... βανόνι τρένου!

Επιβίβαστε γρήγορα! Η παράστιση αρχίζει...



**Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 4:30μ.μ &
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 11:30μ.μ**

H εποχή των παγετώνων 3 (κινηματογράφος)

Η ζωή κυλάει ξέγνοιαστα για την γνωστή παρέα, μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψουν έναν εντελώς νέο κόσμο, ακριβώς κάτω από τα πόδια τους, στον οποίο κατοικούν οι δεινόσαυροι. Οι τέσσερις φίλοι θα μπουν σύντομα σε νέες περιπέτειες, ιδίως όταν ο Sid κλέψει τα αυγά ενός δεινόσαυρου.

Σκηνοθεσία: Κάρλος Σαλντάνια, Μάικ Θερμάιερ

Έτος παραγωγής: 2009

Έγχρωμη, 94'

Η κινηματογραφική ταινία είναι μεταγλωτισμένη





ζήστε την πόλη χωρίς πορτοφόλι



online
οδηγός
για τις
δωρεάν
εκδηλώσεις
της πόλης

Ενότητα δεύτερη, λοιπόν!

Πέρσι, στο εισαγωγικό σημεώνα της πρώτης ενότητας, έλεγα ότι δεν ξέρω αν πρέπει να ορισθετήσουμε τα πράγματα γενικά... Ούτε σε ότι αφορά το χρόνο, ούτε σε ότι αφορά τις μουσικές και στιχουργικές αναφορές, ούτε σε ότι αφορά τη θεματολογία... .

Με τις επιλογές για τις φετινές εκδηλώσεις, μπορώ να πω ότι είμαι πιο σύγουρος ότι οι γενικεύσεις, μόνο την άγνοια - άντε και την αδιαφορία - «ξεχυπηρετούν»...

Θέλοντας να σταθούμε στην «τραγουδοποιητική» διαδρομή του Δήμου Μούτση και του Λουκιανού Κηλαηδόνη, αντιμετώπισα το «δίλημμα»... Δηλαδή... Οι συγκεκριμένοι δημιουργοί υπήρξαν «συνθέτες» στα μέτρα της δεκαετίας του '70 και μετά «μεταλλάχθηκαν» σε «τραγουδοποιούς»;

Ψάχνοντας το υλικό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι στο μεγαλύτερο μέρος του, χρησιμοποιεί στίχους γραμμένους από άλλους... Είναι αυτή μια επιλογή που αφαιρεί κάτι από την υπόστασή του ως «τραγουδοποιού»; Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για την Αρλέτα... Που για πολύ περισσότερα χρόνια μάλιστα -ξεκινώντας από το «κνέο κύμα» και φτάνοντας, μέχρι τις πιο προχωρημένες πτυχές του σύγχρονου ήχου - σε κάποια τραγούδια γράφει και μουσικές και λόγια, σε άλλα μόνο μουσικές, σε άλλα μόνο λόγια... Αυτές οι διαφοροποιήσεις, μπορεί να μας κάνουν να αναρωτηθούμε αν «κανήκει» σ' αυτό το χώρο; Εδώ αρκεί να τραγουδήσει ένα τραγούδι και αυτόματα γίνεται «δικό» της... Όταν διαλέγαμε το ρεπερτάριο για την εκδήλωση, αυτό έγινε φανερό... Κάποια στιγμή έπιεσε στο τραπέζι τραγούδι που ούτε είχε γράψει -μουσική ή λόγια - η Αρλέτα, ούτε είχε τραγουδήσει πρώτη... Και αυτός που το πρότεινε ήταν σίγουρος ότι είναι «δικό» της...

Ο Βαγγέλης Γερμανός από τα χρόνια του '80 και ο Φοίβος Δεληβοριάς στα νεώτερα χρόνια βέβαια, έχουν μια πιο «μοναχική» και «ξεκάθαρη» πορεία... Σχεδόν πάντα γράφουν λόγια, μουσικές και τραγούδιον, οι ίδιοι... Δεν είναι αυτό όμως που κάνει τη «διαφορά» τους... Είναι μάλλον τα ίδια τα τραγούδια.. Και η προσωπικότητά τους... Οι επιλογές και η στάση τους...

Και για τον Μούτση λοιπόν, και για την Αρλέτα, και για τον Κηλαηδόνη, και για τον Γερμανό, και για τον Μαχαιρίτσα και για τον Δεληβοριά -τους αναφέρω εδώ, κατά σειρά εμφάνισης στο τραγούδι - είναι η προσωπικότητά τους κι όχι οι επιμέρους επιλογές, που τους οδήγησαν σ' αυτό το δρόμο... Καταλήγουμε με μεγαλύτερη σιγουριά, σ' αυτό που λέγαμε και με αφορμή την πρώτη ενότητα αυτών των εκδηλώσεων, πέρσι.: «Σημασία δεν έχουν ούτε τα χρόνια, ούτε οι αναφορές, ούτε οι επιρροές... Ούτε καν, το κομμάτι που αναλογεί στον καθέναν στη δημιουργία ... Σημασία έχει η προσωπικότητα...»

Λοιπόν! «Για τις στιγμές που ανέδειξαν τη δική τους προσωπικότητα ξεχωρίζουν και οι έξι τραγουδοποιοί που φιλοξενούνται σ' αυτή την ενότητα εκδηλώσεων - και όσοι άλλοι θα μπορούσαν να ενταχθούν σ' αυτήν. Και τέτοιες στιγμές τους, διαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια και τη σχέση τους με ένα μεγάλο κοινό... Κάποιες απ' αυτές, θα ζωντανέψουν μπροστά σας...».



ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟί

ώρα έναρξης 8:00 μ.μ

Δήμος Μούτσου

Ίσως είναι ο δημιουργός που κατάφερε να συνδέσει με τον καλλίτερο τρόπο τους συνθέτες της γενιάς του '60, με τους τραγουδοποιούς που έδωσαν το στίγμα τους κυρίως μετά το 1980... Κάποιος που δεν το έχει ψάξει πολύ, σχεδόν δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι το «Αύριο πάλι», το «Μ' ένα παράπονο», η «Ελευσίνα», το «Άστρια, κόκκινα, κίτρινα, μπλε», ο «Άγιος Φεβρουάριος» και η «Τετραλογία» ανήκουν στον ίδιο δημιουργό με το «Φράγμα», το «Ένέχυρο», το «Να!» και το «Για πιούλημα, λοιπόν!».

Γεωήθηκε στον Πειραιά. Με αφετηρία το βιολί, σπούδασε κλασσική μουσική στο Ωδείο Αθηνών. Με προτροπή του Νίκου Γκάτσου και με τον ίχο του προπολεμικού Μάρκου στ' αυτά του, άρχισε να ασχολείται με το τραγούδι... Οι πρώτες επιτυχίες σε δίσκους 45 στροφών και στους μεγάλους δίσκους «Κάποιο καλοκαίρι» και «Ένα χαμόγελο»... Με τον Κόκοτα, αλλά και με τον Μπιθικώτση, τη Μοσχολιού αλλά και το Μητσά και τη Γαλάνη -ως πρωτοεμφανιζόμενους, με τα τραγούδια του... Άρχισε να ψάχνει περισσότερο τον προσωπικό του ίχο, έξω από τα «λαϊκά» στάνταρς της εποχής, με τον «Άγιο Φεβρουάριο»... Στην αναζήτηση ενός άλλου ήχου, προέκυψαν και οι μελοποιήσεις της «Τετραλογίας», σε ποιήματα των: Καβάρη, Καριωτάκη, Ρίτσου και Σεφέρη... Με το «Φράγμα», άρχισε να τραγουδά σε ίδιος τα τραγούδια του, έχοντας αλλάξει απόλυτα το προσωπικό μουσικό του τοπίο... Από το «Ένέχυρο» και μετά, άρχισε να γράφει και τους στίχους... «Γουόκμαν», «Όνειρο», «Μια φυσαρμόνικα που κλαίει», «Μην το ψάχνεις... δεν πειράζει!»... Γενικώς, ολιγογράφος και με μια συνεχή διάθεση για αλλαγές στη δημιουργία του... Κάπως έτσι, κάθε ενότητα δίσκων του, χαρακτηρίζει και μια άλλη εποχή -χωρίς να επαναλαμβάνει τίποτα από τα προηγούμενα... Στο χώρο των τραγουδοποιών, από το '80 και μετά, ακολουθεί ένα πολύ προσωπικό δρόμο ο οποίος ενσωματώνει τόσο κορυφαίους τραγουδοποιούς της ροκ, όσο και στοιχεία της τζαζ, της κάντρου, του μπλουζ και της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας, συνδυάζοντάς τα με αναφορές που κουβαλούν τόσο την ιστορία της ελληνικής ποίησης, όσο και την σύγχρονη σκέψη... Και σαφώς δεν είναι τυχαίο, για τις αναζητήσεις και τις επιλογές του, το ότι μέσα σε 33 χρόνια που μετράει στη δισκογραφία, οι καινούργιες δουλειές του είναι μόλις... 14, ενώ από την πιο πρόσφατη καινούργια δουλειά του έχουν περάσει ήδη... 16 ολόκληρα χρόνια...



Οριλητής Σιάδος Καρτωνάκης
Τραγουδιστές Γεράσιμος Ανδρεάσης,
Κώστας Πρινταριώλλης,
Μουσική επιμέλεια-Πιάνο: Άρης Βλάχος
Ακορντεόν: Άννα Λάζη

Δισκογραφία: ΚΑΙ ΙΩΣΙΟ ΚΛΟΣΑΙΡ (1968), ΦΝΑ ΧΑΜΟΙ ΕΛΩ (1969), ΑΠΟΣ ΟΙΒΡΟΥΑΡΟΣ (1971), ΣΥΝΟ ΚΕΜΟΣ Α (1972), ΣΤΡΟΦΕΣ (1973), ΜΑΡΤΥΡΕΣ (1974), Η ΕΓΡΑΛΟΓΑ (1975), ΕΡΓΑ ΚΙ - ΣΥΜΦΟΝΙΑ (1976), ΤΟ ΛΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (1979), ΦΡΑΓΜΑ (1981), ΕΝΕΧΥΡΟ (1983), ΝΑ! (1987), ΤΑΞΔΙΩΤΗΣ (1990), ΠΑ ΓΟΥΛΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ!

* Πες λαμβάνοντες σι ποιάς εγχονοσφής ε του υλικού του

Τα τραγούδια που ακούγονται :

ΟΝΕΙΡΟ, Από το δίσκο «Να!», ΜΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΛΑΙΕΙ, Από το δίσκο «Να!»

ΜΗΝ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙΣ... ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ!, Από το δίσκο «Να!», ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ!, Από το δίσκο «Για πούλημα, λοιπόν», ΓΟΥΩΚΜΑΝ, Από το δίσκο «Ενέχυρο», ΓΡΑΜΜΑ ΑΠ' ΤΗ ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ, Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης, Από το δίσκο «Φράγμα», DELENDΑ EST (ΕΡΗΝΟΥΛΑ ΜΟΥ), Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης, Από το δίσκο «Φράγμα», ΔΕ ΛΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑ, Στίχοι: Κώστας Τριπολίτης, Από το δίσκο «Φράγμα», Πρώτη εκτέλεση: Συητρία Μητέλλου-Δήμος Μούτσης, ΠΕΣ ΤΗΣ ΤΟ Μ' ΕΝΑ ΠΙΟΥΚΑΛΙΔΙ, Ποτων: Γάλης Καζέρης, Από το δίσκο «Τετεσλαγίας» Ποιώντες: Μαρώλης Κατσίδης, ΆΛΛΟΣ ΓΙΑ ΧΙΟ ΤΡΑΒΗΞΕ, Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου, Από το δίσκο «Άγιος Φεβρουαρίος» Τρώμη εκτέλεση: Δημητρης Μητσοτάκης, Ήστορ Σάλι έξα.

ΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ, Στίχοι: Νίκος Κάτσος, Από το δίσκο «Στα καμάγελα» Γοιάτη εκτέλεση: Γοηγόδης Νικόλαος

Λουκιανός Κηλανδόνης

Γενήθηκε στην Κυψέλη. Σπούδασε αρχιτέκτονας αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα, καθώς από πολύ νωρίς τον κέρδισε η μουσική. Παρ' ότι ξεκίνησε μέσα στα λαϊκά ακούσματα όπις αυτά είχαν διαμορφωθεί μέσα από τους συνθέτες της δεκαετίας του '60, πολύ γρήγορα άρχισε να διαγράφει μια πιο προσωπική πορεία, η οποία είχε να κάνει τόσο με τα βιώματά του (μουσικά, κινηματογραφικά, κοινωνικά) στα χρόνια του '50, όσο και με τη διάθεσή του να μιλήσει μια δική του σύγχρονη γλώσσα. Ήδη υπογράφοντας τη μουσική αλλά και τραγουδώντας τα «Μικροαστικά», πάνω σε σίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη προτού ακόμα τελειώσει η δικτατορία, δίνει το προσωπικό στίγμα της γραφής του στο τραγούδι. Το 1976, υπογραφώντας την «Μέντια λουζ», ως ένα σάουντρακ μιας υποθετικής ταινίας «φίλμ νουάρ» από τα χρόνια του '50, θαρρείς και οριοθετεί τις μουσικές του αναφορές. Παράλληλα, κάνει αισθητή την παρουσία του στο χώρο του μουσικού θεάτρου, γράφοντας τη μουσική και τα τραγούδια για τις περισσότερες επιθεωρήσεις του «Ελεύθερου Θεάτρου» (και αργότερα της «Ελεύθερης σκηνής»). Το 1978, στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος κάου μπόου», γράφοντας πια και τους στίχους των τραγουδιών του, οδηγείται σε μια απόλυτα προσωπική μυθιλογία σε ότι αφορά τον τρόπο έκφρασης των τραγουδιών του (στίχοι-μουσική-ερμηνεία). Μέχρι το 1990, υπογραφεί τέσσερις ακόμα προσωπικούς δίσκους («Ψυχραιμία παιδιά», «Χαμηλή πτήση», «Τραγούδια για κακά παιδιά» και «Γιατί θα γίνω μαραγκός») που μεταφέρουν αυτή την τραγουδιστική μυθιλογία, στα νεώτερα χρόνια και αποτελούν τον κορμό των τραγουδοποιητικών του δραστηριοτήτων.

Παράλληλα βέβαια, εξ ίσου σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητές του παίζουν η μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο αλλά και η οργάνωση ζωντανών εμφανίσεων με απόλυτα προσωπική αντίληψη... Με αφετηρία μια συναυλία στο Θέατρο του Λυκαβηττού την «Τετάρτη 27 Ιουλίου 1982»-η εικόνα της, θα μεταφερθεί σ' ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής -η σκέση του με τον κόσμο αλλά και η αντίληψή του για το ρόλο και τις επιλογές της ζωντανής μουσικής, θα κορυφωθούν με το «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη» -μια διοργάνωση που θα χαρακτηριστεί ως το «ελληνικό Γούντστοκ»-το καλοκαίρι του '83. Τα κατοπινά χρόνια, αυτές οι ενασχολήσεις του, θα εξελιχθούν σε μια μεγάλη σειρά θεαμάτων, σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους,



Ομιλητής: Γενάρης Ψυσιανός
Τραγουδιστές: Δώρος Λιμασούληνος- Ήσας Σάις
Μουσική επιμέλεια-Πιάνο: Άρης Ζλάχος
Ακορντεόν: Άννα Λάζη

Δισκογραφία: Η ΖΩΗ ΜΑΣ (1970), ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΛΩΣΤΗ (1971) ΜΙΚΡΟΑΣΤΡΑ (1973),
ΑΙ ΛΑ ΜΙΑΦ ΜΑΤΑ ΠΟΛ ΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1975) ΜΕΝΤΙΑ ΛΟΥΖ (1976)
ΠΕΡΙ ΙΑΤΟΣ (1976) ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΦΩΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΑΟΥΜΙ ΙΟΥ (1978),
ΨΥΧΡΑΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ (1979), ΧΑΜΗΛΗ ΤΙ ΓΗΣΗ (1982), ΓΑΜΕ ΜΑΕΣΤΡΟ (1984)
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΑ ΚΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ (1986), ΓΑΤΙ ΘΑ ΠΙΝΩ ΥΑΡΑΓΚΟΣ (1990),
ΦΑΝΤΑΡΣΤΙΚΑ (2001 και 2008-β έκδοση)

* Γειο λαμβάνοντας οι πιούσες ηχονοσωήσεις των δίσκων που μποράσε
ως συνθέτης ή και ως στιχουροντάς.

Τα τραγούδια που ακούγονται :

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ, Από το δίσκο «Ξένια ένας φιλικός <ες μόνος κάσουμπου»
Πρώτη εκτέλεση Βίκη Μοσχολού. Ο ΛΚ, το πιωτεστογιώδης στην «Χαμηλή πτήση».
Ο ΕΡΓΕΝΗΣ, Στίχος: Γέρως Νεαρόντα. Από τα «Υ-κοσσετά» ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΜΑΙΡΗΣ (ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ) Πορεμένο να την επιθεώρηση «Πτήση Ελάδος το κάγκελο»
«Διελέμεση στην» Καλοκαίρι (981) Γεωτή ηχογράφηση: Αφροδίτη Μάνου στο δίσκο «Χαμηλή πτήση»
ΕΝΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ Από την «Χαμηλή πτήση» ΝΥΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Αιού τη «Χαμηλή πτήση» ΚΟΜΙΚ Από το δίσκο "Γειμύσια ωραγκός" ΚΑΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΕΙ, Από το δίσκο «Ξένια ένας φιλικός <ες μόνος κάσουμπου» ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΙ; Από την «Χαμηλή πτήση», ΤΟ ΜΑΤΣ, Από το δίσκο «Ψυχραιμίας παιδιών», ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ, Από το δίσκο «Ξένια ένας φιλικός και μόνος κάσουμπου». Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΣ, Πορεμένο να την επιθεώρηση «Ο τραμ το τελευταίο»,
«Ελεύθερο Θέστρο», Καλοκαίρι (976); ΜΗ ΧΤΥΠΑΣ Σ' ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟ, Στίχος:
Μόνος Ξευθύρεύων Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Ματσιάς, Από το δίσκο «Ε Τρόλη μαζ»
ΣΠΙΤΙ MOY, Στίχος: Νίκος Γεράσος, Πιούτη εκτέλεση: Μανώλης Μητσάς, Από το δίσκο
«Κόκκινη Λιωστή».

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Είναι ίσως ο τραγουδοποιός που βάζει σε δοκιμασία τον χαρακτηρισμό ως «τραγουδοποιού» του ανθρώπου που γράφει λόγια, μουσική και τραγουδάει τα τραγούδια του... Ο ίδιος έχει υπογράψει τους στίχους σε λιγοστά από τα τραγούδια του... Κι όμως έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα απόλυτα προσωπικό ύφος, ακόμα και στο λόγο των τραγουδιών του... Γενήθηκε στο Βόλο αλλά από πολύ μικρός έζησε στην Αθήνα. Ο πατέρας του μαέστρος στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο ίδιος από πολύ μικρός ξεχώριζε τους Μπητλς και τους Ρόλλιγκ Στόουνς. Η πρώτη του εμφάνιση ως τραγουδιστή δίπλα στον Πάνο Τζαβέλλα με αντάρτικα και δημοτικά. Η πρώτη φορά που προσπαθεί να γράψει μουσικές είναι ως μέλος ενός νεανικού γκρουπ του '80 που πόνταρε σε αγγλικό στίχο και άκουγε στο όνομα «P.L.J. Band». Είναι το γκρουπ που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Τερμίτες» και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το '84, όταν συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα (δίσκος «Η αμαρτωλή Μαρία»). Το 1989, μετά τη διάλυση των «Τερμίτων», ζεκινάει την προσωπική του διαδρομή, γράφοντας τις μουσικές αλλά και τραγουδώντας, στον δίσκο «Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ» που έχει στίχους του Μιχάλη Μαρματάκη-του στιχουργού που, κατά κύριο λόγο, υπογράφει τους στίχους και στους δίσκους των «Τερμίτων»... Ή καθιέρωση, θα 'ρθει δυο χρόνια αργότερα, όταν-πάλι με τον Γιώργο Νταλάρα -θα τραγουδήσουν στον ομώνυμο δίσκο, το «Διδυμότειχο μπλούζ»-καταγραφή σε στίχους της προσωπικής του εμπειρίας στο στρατό, από τον Γιάνη Σπυρόπουλο. Θ' ακολουθήσει μια σειρά προσωπικών δίσκων, με λογής συνεργασίες σε ότι αφορά το στίχο, λογής συμμετοχές στις ερμηνείες αλλά και λογής διακυμάνσεις στην αποδοχή τους... Ο Μιχάλης Γκανάς, η Λίνα Δημοπούλου και πιολύ περισσότερο τα κατοπινά χρόνια ο Ισαάκ Σούσης είναι οι στιχουργοί που υπογράφουν τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια αυτών των δίσκων. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, οι Πύξ Λάξ αλλά και ο Διονύσης Σαβββόπουλος, τραγουδούν μαζί του κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του. Κάποια στιγμή, σε δικές τους δισκογραφικές δουλειές, θα γράψει τραγούδια για τον Γιάννη Κότσιρα για τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά και την Άλεκα Κανελλίδου... Το «Παυσίλυπον» του 1996 είναι από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά δίσκους αυτής της εικοσαετίας, Σ' αυτά τα χρόνια θα γράψει μουσικές και τραγούδια για τον κινηματογράφο, θα συμμετάσχει ως τραγουδιστής σε αρκετούς δίσκους τρίτων αλλά και θα συνεργαστεί σε συναυλίες και προγράμματα με μια σειρά τραγουδιστών και τραγουδοποιών-για μεγαλύτερο διάστημα απ' όλους, με τον Διονύση Τσακνή.



Ομιλητής: Θδυσούς Ιωάννος

Τραγουδιστές: Κώστας

Θωμασίδης, Αργυρώ Καποδιστρίου

Μουσική επιμέλεια-Πίνα: Αρης Βλάχος

Ακορντεόν: Άννα Λάκη

Δισκογραφία: Ο Μ'ΑΓΑΠΑΣ ΚΙ Η Σ ΑΓΑΠΩ (1989), ΔΔΥΜΟΤΕΧΝΟ ΜΠΛΟΥΖ (991) ΡΕΞ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ (993), ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΙΟΥ ΚΟΥΡΑΣΕ Η ΘΕΑ (1995), ΓΑΥΣΙΛΥΓΙΟΝ (1996), ΕΤΣΙ ΔΡΑΦΕΤΕΥΟ ΑΓΓ' ΤΙΣ ΠΑΡΕΣ (999), ΤΟ ΔΙΑΛΕΜΜΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΔΥΟ ΖΩΕΣ (2001), ΣΤΟ ΑΦΕΡΩΝ (2003), ΗΡΩΕΣ ΜΕ ΚΑΡΜΠΟΥ (2006)

* Πεισταριζόνται σι ποάτες γκογκράφθοις των διόκων του μπονούσε ως ουνθέτης και εφημημένης.

Τα τραγούδια που ακούγονται :

ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, Η Ιωάνη εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαιρίδης, Γιάνης Λάζης Από το δίσκο «Πλαστικόν», Στίχοι: Ισαάκ Σούσης, **ΜΙΚΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ**, Από το δίσκο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» Στίχοι: Μάχαλης Γκανάς, **Ο ΝΟΤΟΣ Γωάνη** εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαρίδης, Μπόμπης Στόκας Αγόριο δίσκο «Πλαστικόν» Στίχοι: οσάκη Σούσης, **ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ**, Πιώνη εκτέλεση: Σάκης Μπούλας Από τον προσωπικό δίσκο του Σάκη Μπουλά «ΜΠΟΥΛΑΣ ΕΛΛΑΣ» (1986), Στίχοι: Σάκης Μπούλας, **ΣΚΟΝΗ**, Γωάνη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας Από τον δίσκο των «Τερμιτών» «Η φρεσωλή Μαρά» (1984), Στίχοι: Μιχάλης Μερικιάδης **Ο ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ** Πιώνη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας, Αγόριο δίσκο των Γάνων Νταλάρας «Η σάφειλος που τρέχει» (2001), Στίχοι: Ισαάκ Σούσης **ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ**, Πιώνη εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαιρίδης, Από τον οικινόμυθο δίσκο του Λαυρέντη Μαχαρίδης, Στίχοι: Γάνης «Μπάχ» Σπυρόπουλος **ΕΛΑ ΨΥΧΟΥΛΑ ΜΟΥ (ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΘΡΙΝ)**, Πιώνη εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαιρίδης Πρωτακούσιης στην ταινία «Ενας κι ένας» και κυκλοφόρησε στο ομώνυμο οδύντρα: (2000) Στίχοι: οσάκη Σούσης, **ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΩ**, Πιώνη εκτέλεση: Διονύσης Σαββής πουλούς Λαυρέντης Μαχαρίδης Από τον δίσκο «Ετοι δοστετεύω απ' τις παρέες» Στίχοι: Γιάνης ΕωνιακόΠουλος **Ο Μ'ΑΓΑΠΑΣ ΚΑΙ Σ'ΑΓΑΠΩ**, Γωάνη εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαρίδης, Αιρό τον οικινόμυθο δίσκο. Στίχοι : Μάχαλης Μερικιάδης **ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ**, Γωάνη εκτέλεση: Λαυρέντις Μαχαιρίδης, Από τον δίσκο « Ιανόθυπτον» Στίχοι: Γώγας Οκονομάς, **ΣΕ ΣΤΥΛ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ**, Γωάνη εκτέλεση: Λαυρέντης Μαχαιρίδης Από τον δίσκο «Δδυμότεχνο αργες» Στίχοι: Γάνης Πλοεστάκης, **KΙΤΡΙΝΑ ΒΡΑΔΙΑ** Πιώνη εκτέλεση: Δημήτερης Μητρογάνος -Λαυρέντης Μαχαιρίδης, Αιρό το δίσκο « Ιανόθυπλον», Στίχοι: Λύνα Δημητριούλη.

8 Μαρτίου

Αρλέτα

Ως τραγουδίστρια ξεκίνησε στην δισκογραφία...

Κάτω από την ετικέτα του «νέου κύματος»...

Όμως, ήδη από το δεύτερο δίσκο της-«Αρλέτα 2», φθινόπωρο του '67-η Αρλέτα θ' αρχίσει να γράφει και δικά της τραγούδια. «Τα μικρά παιδιά» είναι το πρώτο... Είναι ακριβώς η φάση που -όπως ομολογεί και η ίδια -αρχίζει να αντιμετωπίζει ως πιο μόνιμη τη σχέση της με το τραγούδι. Στον επόμενο δίσκο της («Αρλέτα 3 - Στο ρυθμό του αγέρα», 1968) έχει δημιουργική συμμετοχή (στίχους ή μουσική) σε έξι τραγούδια. Και το 1970, κυκλοφορούν οι «Έξη μέρες», που έχουν εξ ολοκλήρου δικές της μουσικές... Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο και μεγάλωσε στα Εξάρχεια. Φοίτησε στο Αρσάκειο. Και το 1966 βρέθηκε παράλληλα, φοιτήτρια στη Σχολή Καλών Τεχνών και τραγουδίστρια. Τραγουδώντας Σπανό και Μαυρουδή, στα πλαίσια του «νέου κύματος», άρχισε να φτιάχνει και τα πρώτα δικά της τραγούδια. Και χωρίς πιοτέ να αναπτύξει μια μόνιμη σχέση με την δημιουργία, αυτή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την συνέχειά της.

Όταν το «νέο κύμα» τελειώνει, εκείνη υπογράφει τους περισσότερους στίχους σ' έναν από τους πιο πολιτικούς αλλά και τους πιο προφητικούς κοινωνικά δίσκους, της μεταπολίτευσης. Το «Ταξιδεύοντας»... Κι ύστερα, στις αρχές του '80, έρχεται ο μοναδικός -μέχρι σήμερα -μεγάλος δίσκος που έχει εξ ολοκλήρου μουσική και λόγια δικά της. Το «Ένα καπέλο με τραγούδια»... Ακολουθώντας μια ατμόσφαιρα χαμηλόφωνης μπαλάντας τις περισσότερες φορές, μεταφέρει στο λόγο της κάποιες από τις πιο ειλικρινείς, ρεαλιστικές και ενίστε σκληρές, απεικονίσεις της σύγχρονης πραγματικότητας... Στα μέσα του '80, με αφορμή την συνεργασία της με τον Λάκη Παπαδόπουλο, θα βρεθεί στο επίκεντρο της νέας πραγματικότητας των τραγουδοποιών της εποχής. Κρατώντας πάντα την κιθάρα της αλλά φλερτάροντας τώρα και με τον ηλεκτρισμό... Θα δώσει λίγα δικά της τραγούδια σε άλλες φωνές... Λίγοι όμως θα είναι πάντα και οι δίσκοι που θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε τραγούδια που έχει γράψει η ίδια. Το '91, από το δίσκο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα», θα ξεχωρίσει το «Μπαρ «το ναυάγιο»... Άλλα από το '95, που κυκλοφορεί ο «Έμπορος ονείρων», θα περάσουν 14 χρόνια, ωστόυ στις μέρες μας, ηχογραφήσει ξανά καινούργια τραγούδια...



Ομιλήτρια: Λίνα Νικολακοπούλου
Τραγουδιστές: Ευστράθια Σεφίσ Τσέρου
Μουσική επιμέλεια-Πιάνο: Άρης Βλάχος
Ακορντέον: Άννα Λάζη

Διακογραφία: ΑΡΛΕΤΑ? (1967), ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΑΙ ΦΑ (1968), ΣΣΙ · ΜΕΡΡΣ (1970), ΙΑ · ΔΡΥΟΝΤΑΣ (1976), ΕΝΑ ΚΑΓΛΑΟ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΑ (1981), ΣΛΟΓΚΑΝ (1985), ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑΣ (1988), ΕΚΙΟΣ ΞΑΡΑΣ (1989), ΟΥΓΕ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ (1990), ΤΑ 28 ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ (1990), ΛΣΣΕ ΤΑ <ΡΥΦΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ (1991), ΓΥΑΛ ΝΟΣ ΛΡΟΜΕΑΣ (1992), ΕΜΓΟΡΟΣ ΟΝΕΡΩΝ (1995), ΚΑΙ ΓΑΛΙ ΧΑΡΕΤΑ! (διπλός δίσκος, 2009)

* Λαναζέρωνται δίσκοι που περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος, τραγούδια με βασική και σύχνας της.

Τα τραγούδια που ακούγονται:

Ο ΛΥΚΟΣ, Από το δίσκο «Ένα και έλιο με τραγούδια», ΜΑΠΣΣΕΣ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΕΣ, Μουσική Αρλέτα Στύκο, Σάνι, Μιλιάτζη Από το δίσκο «Ο μπορος σου'ρων» ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ, Μουσική Βανέλης Γεωνόνι, Στύκος Αρλέτα, Γ' ζώνη εκτέλεση Αρλέτα-Ι. Λάζη, Καταΐκας, Από το δίσκο «Άσε τα καυκά κουμάμενα», ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ, Μουσική Σεφίσ Ζέσσου, Στύκος Αρλέτα, Γ' ζώνη εκτέλεση Σεφίσ Ζέσσου, Από το δίσκο της Σεφίσ Ζέσσου «Τα 28 μου χρόνια», ΑΓΑΠΑΩ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ, Μουσική Αρλέτα Στύκο, Αλέξανδρος Λήμες, Από το δίσκο «Εκτός έδασος», Μ' ΕΝΑ ΑΣΠΡΟ ΛΑΟΓΟ, Μουσική Αρλέτα Στύκο, Τάσος Ησταμίνος, Ιρώνη εκτέλεση Λαζέτα, Από το δίσκο του Γάσσου Παπαμάνου «Όνταροκλεψτρο» (1996) ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, Το ιρώνη τραγούδι που έγραψε η Αρλέτα Από το δίσκο «Αρλέτα 2», ΜΠΑΡ «ΤΟ ΝΑΥΑΠΙΟ» Από το δίσκο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα», ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Από το δίσκο «Ένα και έλιο με τραγούδια» ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΚΟΣ, Γ' ζώνη εκτέλεση Αρλέτα Μωάλης Λαζάρης, Από το δίσκο «Εμγορος σου'ρων» ΜΕ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙ Ιρώνη εκτέλεση Ι. Κέρος Γειτανός, στο δίσκο του «Σάλινος δρομέας», Η Αρλέτα το τρανούδισε Γαβριασία από δίσκο «Κα πάλι καιρεστεί», ΕΓΩ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, Από το δίσκο «Ειπώθι εδασσό».

Φοίβος Δεληβοριάς

Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση τραγουδοποιού, που κατάφερε να καταγράψει υλικό του στην δισκογραφία, ήδη από τα... 16 του χρόνια και πολύ γρήγορα μετά να διαμορφώσει σε αναγνωρίσιμο βαθμό, τα εκφραστικά του μέσα και τις μουσικές του ανησυχίες.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Άρχισε μαθήματα κιθάρας στα 9 του χρόνια. Στα 12-λέει - είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτή «είναι κάτι ωραίο» και στα 15 βρέθηκε στο «Σεύριο», το χώρο του Μάνου Χατζιδάκι στην Γλάκα, να του δείχνει τα πρώτα του τραγούδια. Αξίζει να κρατήσουμε την σχετική αφήγησή του, ως χαρακτηριστικό δείγμα του τι σημαίνει για κάποιον να βρίσκεται την κατάλληλη ώρα, με τον κατάλληλο άνθρωπο : « Πήγαινα μία φορά το μήνα στο σπίτι του και κάθε φορά στο τέλος της συνάντησης, μου έγραφε σε ένα χαρτάκι δίσκους και βιβλία που θα έπρεπε να ξέρω στην επόμενη συνάντηση. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που μπήκαμε στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε 12 τραγούδια που είχε επιλέξει ο ίδιος από αυτά που του είχα δώσει και έτσι βγήκε η «Παρέλαση» το 1989. Ο Χατζιδάκις έβαλε τελείως διαφορετικά standards μέσα μου για το πως πρέπει να είναι ένα τραγούδι, για το πως πρέπει να είναι ένας άνθρωπος πνευματικός, τι εσωτερικότητα και τι τόλμη πρέπει να έχει και πόσο θάρρος και πόση δυσκολία χρειάζεται για να το διατηρήσει όλο αυτό μέσα του».

Την κυκλοφορία της «Παρέλασης», θα ακολουθήσουν έξι χρόνια «μαθητείας», άμεσης και έμμεσης. Μάθηματα πιάνου και αρμονίας, μελέτη του ελληνικού τραγουδιού, «πρακτική» μέσα από ομάδες συνομήλικων, επεξεργασία-αποδοχή ή και απόρριψη «προσωπικής» δημιουργίας. Για να φτάσουμε στο 1995 και στον δεύτερο δίσκο του, το «Η ζωή μόνο έτσι είν' ωραία». Μια ώριμη πια απεικόνιση των προσωπικών του κωδίκων, των ανησυχιών του σε ότι αφορά το λόγο, τις μελωδίες και τον ήχο... Την ίδια εποχή, βρίσκεται να συμμετέχει για πρώτη φορά, σε μια μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου. Σιγά σιγά, διαμορφώνεται και η προσωπική του ταυτότητα στη σκηνή... Θα ακολουθήσουν μέχρι σήμερα τρείς ακόμα προσωπικοί του δίσκοι, διαμορφώνοντας μέσα απ' τα χρόνια που περνάνε την προσωπική του γραφή αλλά και αφήνοντας πίσω τραγούδια που χαρακτηρίζουν αυτά τα χρόνια. Τα «Χάλια», ο «Καθρέφτης» και το «Έξω»... Για να φτάσουμε στο 2008 και στην καταγραφή σε ήχο και εικόνα μιας επιλογής από το σύνολο του υλικού του αλλά και αρκετών ακόμα κομματιών από την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, από εμφανίσεις του επί σκηνής (Δίσκος «Οι απίθανες περιπέτειες του Φοίβου Δεληβοριά |»).



Ομιλητής: Μάκης Μηλάτος

Τραγουδιστές: Κώστας Κωσταδάκης Αθηνά Ρούτση

Μουσική επιμέλεια-πιάνο: Άσης Βλέκος

Ακορντεόν: Άννα Λάζη

Δισκογραφία:

Μουσική-Στίχοι-Ερμηνεία: Φοίβος Δρεληβούσας, («ε μιρά «δάνεις» αιώνιο συνεργάτες και... συναδέλφουμε, Η ΠΑΡΑΛΑΣΗ (1989), Η ΖΩΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ (995), ΧΑΛΙΑ (1998), Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (2003), ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΗΣ ΙΕΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΒΟΥ ΛΑΦΑΙΒΟΡΙΑ (ζωντανή ηχογράφηση, 2008))

* Περι λαμβάνοντας οι ομάδες ηχονοσύνησε στις δισκές που μπονούσαν μαζί, συνθέτηση και έραννα μαζί.

Τα τραγούδια που ακούγονται:

ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ, Από το δίσκο «Ο «εμέρεψαν». ΑΦΟΥ ΔΕΝ Μ'ΑΓΑΠΑΣ, Από το δίσκο «Η ζωή μόνον είναι αρδιά», ΕΚΕΙΝΗ, Από το δίσκο «Χάλια», ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΞΕΠΡΑΔΩ: Από το δίσκο «Χάλια». Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ Λιό το δίσκο «Ο καθίερεψαν». Η ΜΠΟΣΑ ΝΟΒΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ, Λιό το δίσκο «Η ζωή μόνον είναι είναι ωραία». ΚΑΘΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Αιώνιο δίσκο «Χάλια». ΧΑΛΙΑ, Από το δίσκο «Χάλια». ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΑΠ'ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Αιώνιο δίσκο «Χάλια». ΥΡΞ. Από το δίσκο «Ο «εμέρεψαν». Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΤΩΚΟΥ Αιώνιο δίσκο «Χάλια». ΕΡΩΤΙΚΟ ΠΙΑ ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, Από το δίσκο «Η Παρέλαση»

Βαγγέλης Γερμανός

Ο ίδιος γράφει στις «σημειώσεις» του τελευταίου του δίσκου: «Γεωνήθηκα μουσικά την εποχή της μεγάλης νεανικής εξέγερσης. Άρνηση του πολέμου, χίπις, Μάης του '68, Beatles, Stones, Easy Rider, Woodstock, Μαύροι Πλάνθηρες, Φράουλες Και Αίμα, Νομική, Πολυτεχνείο... Στη συνέχεια το κίνημα χτυπήθηκε, συρρικνώθηκε, εκτονώθηκε, εμπορευματοποιήθηκε... Έμεινε όμως και ζει στην καρδιά και το νου μας, πολιτιστική αξία, ελπίδα και προοπτική».

Γεωνήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε κιθάρα και θεωρητικά αλλά παράλληλα και Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεοσαλονίκης. Ξεκίνησε να παίζει σε μαθητικά συγκροτήματα... Στις αρχές του '70 παίζει κιθάρα και τραγουδά στην Πλάκα και ήδη γράφει τραγούδια. Κάποια στιγμή βρίσκεται στο συγκρότημα του Διονύση Σαββόπουλου στις εμφανίσεις του στο «Κύπταρο» αλλά και στο «Βράμικο ψωμί», ωστόσο μετά από αυτά απομακρύνεται από το χώρο και εργάζεται ως μαθηματικός. Ως τα 1981, που ακριβώς σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου, κυκλοφορούν τα «Μπαράκια». Μια σειρά από λιτές μπαλάντες που συνδυάζουν κάτω από ελληνικά δεδομένα, τον Ντύλαν αλλά και τον Σαββόπουλο... Είναι ουσιαστικά ο δίσκος που ανοίγει την αυλαία για όσους τραγουδοποιούς θα πάρουν την σκυτάλη στη δεκαετία του '80, συνδυάζοντας τα ακούματα αλλά και τις ανησυχίες τόσο της «γενιάς του Πολυτεχνείου» όσο και των νεώτερων.

Δισκογραφικά θα ακολουθήσει μια μοναχική πορεία, γράφοντας πάντα ο ίδιος μουσική και στίχους και τραγουδώντας τα τραγούδια του... Πιο συκνά στα χρόνια του '80, πιο αραιά μετά το '92... Σε ζωντανές εμφανίσεις βέβαια, θα κάνει περισσότερες συνεργασίες, χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα, να χάσει την αυτοτέλεια να παίζει και τραγουδάει σόλο (κλασσική κιθάρα - φωνή) σε λογής εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, θα παίζει ως ηθοποιός στον κινηματογράφο («Βαριετέ» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Ο αδελφός μου και εγώ» του Αντώνη Κόκκινου) αλλά και στην τηλεόραση («Γλυκόξινο κρασί»). Όλα αυτά τα χρόνια, θα «παίξει» ανάμεσα στον ήχο της κιθάρας του και τον ηλεκτρικό ήχο, χωρίς ποτέ να διαλέξει κάτι από τα δυό... Μόνο δύο συγκεκριμένες στιγμές, στις «Ασκήσεις» του '94 και στον «Καμικάζι» του 2008, θα θελήσει να φλερτάρει πιο μεθοδικά με τα λαϊκά του ακούματα-ακολουθώντας τους πιο χαρακτηριστικούς λαϊκούς και παραδοσιακούς ρυθμούς και δρόμους ή ακόμα και καλώντας τον παλαίμαχο λαικό τραγουδιστή Τάκη Μπίνη, να τραγουδήσουν παρέα. Επιβεβαιώνοντας έτσι και το έμμετρο βιογραφικό που ανοίγει τον χώρο του στο διαδίκτυο.



Ομιλητής: Έωνης Γεωργανός
Τραγουδιστές: Μάλος Παπαχελίδης
Δάσκη Λευτέρης
Μουσική επιμέλεια-Πιάνο: Άσης Βλάχος
Ακορντεόν: Άννα Δάσκη

«Με θυμάραι στο στάργονα
να υελλίζω ρεμπέϊκς
στα σκέλια των πελάζωνις
κι στο ζέθιος τα λύματα»



Δισκογραφία:

Μουσική-Στίχοι-Ερμηνεία: Βανέλης Γεωργανός,
ΤΑ ΜΠΑΡΑΚΑ (1981), ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΥΡΔΙΣΜΑ (1982), ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ (1984), ΧΑΔΙΑ
ΚΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ (1985), ΕΡΩΤΙ ΟΔΟΓΑ (1989), ΠΟΥΓΓΙΓΙΑ (1991), Ο ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ
(1992) ΛΣΗΣ-ΣΗΣ (1994), ΕΛΥΘΗ-ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (2000), ΤΟ ΜΑΪΚΟ ΝΗΣΙ (2005)
KAMIKAZI (2008)

- * Ισοχρονονομία οι έργοι του με καινούρια ζωνούδια

Τα τραγούδια που ακούγονται:

ΣΕ ΘΕΑΔ, Λι θα «Μπασάνικο» Ιστόητη εκτέλεση Σπουδηία Ασβεντόκη Διενίσης Σεββάνιος ουλος - Βανέλης Γεωργανός Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ, Από τα «Μπασάνικο» Ιστόητη εκτέλεση Έιδωνης Ναρενογή Κήπης Διενίσης Σεββάνιος ουλος Βανέλης Γεωργανός ΚΑΝΕ ΦΥΛΛΑ ΜΩΡΟ ΜΟΥ Από το δίσκο «Ξεριστόργυα» ΜΑΣΚΕΣ, Από τα «Μπασάνικο» ΤΡΟΧΙΑ Από τα «Μπασάνικο» ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Από τον ειωνυμού δίσκο ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ, Από το «Βραχυκύκλωμα» Ο ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ, Από τα «Μπασάνικο» Γεώπητη εκτέλεση Βανέλης Γεωργανός-Ηλευθερία Ασβεντόκη ΕΛΑΗΛΙΕ ΜΟΥ, Από τον «Καμικάζι» Η σωλήτη εκτέλεση Πλακαί-Βανέλης Γεωργανός, ΣΗΚΩ ΠΑΝΩ ΑΧΙΛΛΕΑ Από τον «Καμικάζι» Πλακαί-εκτέλεση Λαζαρένης Μάκαρης-Βανέλης Γεωργανός, KAMIKAZI Από τον «Καμικάζι», Γεώπητη εκτέλεση Λιμενόγης Μακαίοτοςς Βανέλης Γεωργανός ΚΡΟΥΑΖΙΖΕΡΑ, Από τα «Επωτικά κοινοδιόρια».



Ελεύθεροι ωραρίου

Η συγκλονιστική ταινία του Λοράν Καντέ «Ελεύθερος Ωραρίου» δανείζει τον τίτλο της στο φετινό κινηματογραφικό μας αφιέρωμα. Ανεργία και εργασία, δύσκολες σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων, απόγγωση, ελπίδα, φόβος, δράμα, τραγωδία και κωμική υπερβολή ορίζουν τις τέσσερις εξαιρετικές ταινίες οι οποίες αποτυπώνουν μια αλήθεια που, εξάλλου, την βιώνουμε έντονα.

Από την Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αγγλία οι ταινίες αυτές μας φέρουν και πάλι αντιμέτωπους με όλα όσα δεν θέλουμε να δούμε.

Η ευρωπαϊκή ευημερία και τα οικονομικά θαύματα μοιάζουν παρελθόν και η κρίση εισβάλει από παράθυρα και πόρτες, Από παντού. Ασφυκτική και επιτακτική.

Η εργασία δεν είναι πια δικαίωμα, αλλά μόνο υποχρέωση και η απώλειά της στιγματίζει, διχάζει, καταδικάζει. Το να είσαι άνεργος στην Ενωμένη Ευρώπη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, είναι σα να είσαι κατάδικος στο νησί του Διαβόλου του 19ου αιώνα: ξεχασμένος από τους πάντες κι υποχρεωμένος να βρεις τη λύση μόνος σου.

Άρα το μόνο που δεν κάνουν οι τέσσερις ταινίες του φετινού αφιερώματος είναι να βρουν και να προτείνουν λύσεις.

Ιστορίες κινηματογραφικές που όμως παραπέμπουν σε γεγονότα αληθινά, ιστορίες που τις ζούμε και τις ακούμε κάθε μέρα. Είτε ως δράματα είτε ως κωμωδίες, Ποιος άνεργος, για παράδειγμα, δεν θέλει να σκοτώσει τους ανταγωνιστές του για να ξαναβρεί την δουλειά του όπως κάνει ο ήρωας της μαύρης κωμωδίας του Κώστα Γαβρά «Το τσεκούρι»;

Το πιο σημαντικό και στις τέσσερις ταινίες όμως είναι η κινηματογραφική τους δύναμη. Η αλήθεια των εικόνων και των αισθημάτων τους. Μια αλήθεια που υπερβαίνει την δημοσιογραφία του συρμού και γίνεται ιστορικό ντοκουμέντο. Μια αλήθεια καθαρότητας και θάρρους. Μια αλήθεια που την έχουμε ανάγκη όλοι.



ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΚόΣΜΟΥ
Ο ΚόΣΜΟΣ ΤΟΥ CINEMA

ώρα έναρξης 8:00μ.μ

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου

«Το τσεκούρι» του Κώστα Γαβρά

Le Couperet (*Γαλλία*)

Ο Μπρούνο Νταβέρ είναι υψηλόβαθμο στέλεχος (χημικός) σε μία χαρτοβιομηχανία της Βόρειας Γαλλίας. Μετά από 15 χρόνια συνεπούς και καλής συνεργασίας, ο Μπρούνο απολύεται. Κι αυτό επειδή η εταιρία του συγχωνεύεται με μια άλλη και μεταφέρει την έδρα της στην Ρουμανία. Πάροντας ως αποζημίωση ποσό ίσο με 15 μηνάτικα, αισιοδοξεί πως αύντομα θα βρει δουλειά. Φευ! Δυο χρόνια μετά κι αφού έχει δώσει δεκάδες επιαγγελματικές συνεντεύξεις, παραμένει άνεργος. Και τα έξοδα τρέχουν. Οπότε, αποφασίζει να κινηθεί δραστικά: θα... απαλλαγεί από τον ανταγωνισμό.

Σκηνοθέτας: Κώστας Γαβράς

Παίζουν: Χοσέ Γκαρσιά, Καρίν Βιάρ, Ούλριχ Τουκούρ,

Ολιβιέ Γκουρμέ

Κατηγορία: Κοινωνική, μαύρη κωμωδία, θρίλερ

Διάρκεια: 122'



JOSÉ GARCIA
COSTA-GÁVRAS
SARAH POLLEY, JULIEN LEVOIS, GUY LAFON, GUY MARCHAND

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

«Evas ελεύθερος κόσμος» του Κέν Λόουτς

It's A Free World... (Αγγλία)

Η Άντζι μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη οχολική παιδεία, αλλά είναι δυναμική, έξυπνη και φλόγοξη. Όταν μένει άνεργη για άλλη μια ωρά, είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι μπορεί να τα κατασέρει. Μαζί με τη συγκάτοική της, τη Ράουζ, αισφαντίζουν να γίνουν τα αφεντικά των εαυτού τους. Στήνουν ένα γραφείο ανεύρεσης εργασίας για μετανάστες ερνάτες, το οποίο λειτουργεί σε μια διαφορετική πραγματικότητα με άλλους κανόνες. Εκεί η εσχασία είναι φτηνή και οι νόμοι θεσπίζονται για να καταρνούνται. Ισως και να αντιπροσωπεύουν ένα σημείο των καιών: η ευαρίστη να βγάλεις όσο το δυνατόν περισσότερα χοήματα, ανεξάρτητα από τις συνέπειες, είναι δελεαστική.

Αλλά με ο κόστος:

Σκηνοθεσία: Κέν Λόουτς

Πρωταγωνιστούμ: Κόλιν Κάφλιν

Παραγωγή: Ρεμπλέκα Ο' Μποάεν

Μουσική: Τζέρι Φέντον

Σενάριο: Ιαλ Λαζέστι

Ετος: 200

Διάρκεια: 93'

Κατηγορία: Κοινωνική

it's a
free
world...



Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

«Δευτέρες με λιακάδα» του Φερνάντο Λεόν Ντε Αρανόα Mondays In The Sun (Ισπανία)

Αυτή η ταινία δε βασίζεται σε μια ιστορία, βασίζεται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ!

Σε μια γραφική, παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, που πλήκτεται από την μάστιγα της ανεργίας και της ανέχειας, μια παρέα απόλυμένων εργατών συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στο ίδιο μπαρ, ενώ τις καθημερινές έρχονται αντιμέτωποι με την αναμονή και την αβεβαιότητα στο ταμείο ανεργίας και τα διάφορα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Μετά το κλείσιμο του ναυπηγείου στο οποίο δούλευαν, μια ομάδα εργατών έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που τους αφήνει λίγα περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον, κάτι που ξεχνούν προσωρινά, φιλοσοφώντας και καταναλώνοντας καθημερινά άφθονα ποτήρια αλκοόλ στο μπαρ ενός πρώην συναδέλφου τους.

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν Ντε Αρανόα

Πρωταρχιστόι: Χαβιέ Μιτάρδεμ

Έτος: 2001

Διάρκεια: 113'

Κατηγορία: Κοινωνική



Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου

«Ελεύθερος ωραρίου» του Λοράν Κοντέ L'emploi du temps / Time out (Γαλλία)

Ο Βενοάν είναι ομάζωμλος επιχειρήσεων και υόλις τον έχουν αγοράσει. Αισθανθείται να το κατάγει μυστικό από τον περίνυοό του και να τει γιας βοήκε ένα δήθεν κανούρνιο πόστο στον ΟΗΕ στη Γενεύη. Πεσούσε όλη την εξδομέα στους δρόμους, στα γάρκινα της σε ένα καταύνιο στο βουνό, αποστηθίζοντας διάσφορα ένγοναρφς νικ ντε στηρζει έιστη την μποτιθέμενη δομλείς του, την μιούθεμενη ζωή του. Το Σαββατοκύρικο επιστρέφε στο στάι του ντε δει η γυναίκα του, και τα μαδιά του. Ήα να συνεχίσει να ζε έτοι, θα φέάσει στο σημείο να βρίσκει χρήματα εξαπατώντας τους νονες του και τους φίλους του. Με τέτοιες αιχμές και με τόσα μυστικά, ο φόβος του μήπως σπονωτεύει τους άλλους θις τον οίξει μέσα σε νοσνάζια από τα οποία δεν θα μπορέσει νικ ντε ξεφύγει. Θις ιθέπει με κάθε τρόι: ιο να γευόει τις αελίδες του φοριωμένοι ποσγράμιατός του, και κυρίως νικ μην κυήσει υπαφίες...

Σκηνοθεσία: Λοράν Κοντέ

Πρωταγωνιστούν: Οσελέν Ρεκουέν, Καρόν Βίσο, Σεσζ Λιβοζέ

Έτος: 2001

Διάρκεια: 134

Κατηγορία: Κονωνική



Kai vai! Καθιερώνεται σιγά-σιγά!

Το θέατρο εννοούμε! Που έσκασε μύτη πέρσι, δειλά-δειλά στο επίσημο πρόγραμμα των χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Πνευματικού μας Κέντρου. Ναι, πάει για καθιέρωση!

Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε το γεγονός... ότι κάνει την εμφάνισή του για δεύτερη χρονιά φέτος και μάλιστα πιο αεράτα, πιο φορτσάτα, πιο δυναμικά! Με παραστάσεις που ξέρουμε, ότι θα χρυσοπληρώνατε για να τις δείτε κι όμως. ΟΟΟΟΟΧ!!!! Το Πνευματικό Κέντρο, θέλοντας να συμβάλλει στην πολιτιστική ανέλιξη των δημοτών του Βύρωνα [άλλωστε αυτός είναι ο προορισμός του] και αναγνωρίζοντας την παγκάσμια οικονομική κρίση που μας δέρνει... πληρώνει για λογαριασμό μας... και μας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες θεατρικές δουλειές της σεζόν.

Έτσι έρχεται στη γειτονιά μας, ο Βίζυηνός με το «αμάρτημα της μητρός μου», οι "desperados" με τα νεανικά τους όνειρα, ο Κραουνάκης, η Νικολακοπούλου και οι «Σπείρα-σπείρα» με «ένα σπίτι γεμάτο παραμύθια» (να δούμε πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί) ..ο Ηλίας Καρελλάς και η Μαρία Μπαλούτσου με το θέατρο σκιών τους. Και τι; Θέλετε κι άλλο; OK..

Σας έχουμε και το Θεατρικό Εργαστήρι μας φυσικά! (λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή!)

Δύο παραστάσεις λοιπόν, από τους τρελούς Βυρωνιώτες:
«Με δύναμη από την Κηφισιά» (έτσι, για να μη μας λέτε τοπικιστές) των Κεχαϊδη και Χαβιαρά τον Γενάρη 25 και 26... και «ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» (vai, είναι αυτό που νομίζετε) του αγαπημένου μας Ντάριο Φο στις 27 και 28 Μάρτη. Κωμωδίες και οι δύο.. αλλά για γερά στομάχια!
Σας περιμένουμε, λοιπόν. Σε όλες τις εκδηλώσεις!

Λίλιαν Δημητρακοπούλου.
Ηθοποιός- σκηνοθέτης-Υπεύθυνη Θεατρικού Εργαστηρίου



ώρα έναρξης 8:00μ.μ

Δευτέρα 18 Ιανουάριου

Desperados του Γιώργου Ηλιόπουλου

Θεατρική παράσταση της Art Production

Απόψε είναι το τελευταίο πάρτι μιας παρέας φίλων που μόλις αποφοίτησε από τη Νομική. Το «αύριο» είναι πλέον «παρόν». Τα όνειρα των νέων, οι φιλίες τους, τα πάθη τους, οι ψυχικές τους αντοχές θα δοκιμαστούν μέσα σε μια βραδιά-αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή μιας εποχής. Οι νέοι αντιμέτωποι με το σύστημα, την κοινωνία, τους εαυτούς τους, μέσα από αναπάντεχες κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Κείμενο: Γιώργος Ηλιόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γιανακόπουλος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άλκης Σδούγκος

Παίζουν (αλφαριθμητικά) Γιώργος Αναγιωτός,
Γιώργος Γιανακόπουλος, Γιώργος Δάσκαλος,
Ειρήνη Κυριάκου, Νίκη Λίνου,
Μαριάννα Φουσκάκη, Γιάννης Φραγκίκος

Εκτέλεση παραγωγής: ART Production



Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Ιανουάριου

«Με δύναμη απ' την Κηφισιά» των Δ. Κεχαϊδη - Ελ. Χαβιαρά

Επίδειξη ποίησης στην Κηφισιά την Τρίτη 26 Ιανουάριου στις 20:00
στην Αίθουσα Πολιτισμού της Κηφισιάς.

Πρόκειται για έργο που θίγει τους προβληματισμούς μας παρέας νυν κιών της αστικής ζέζης.
Τόπος διαμονής και χώρος δράσης τους η Κηφισιά.
Η Φωτεινή, η Μάρω, η Άλεκα και το κόσμη της Ηλέντος,
είναι οι γυναίκες του θεατρικού έρνοι που επιθυμούν
να αλλάξουν τη ζωή τους. Ασκούν τη δίκαια και τη
γυρναστική, ερωτεύονται, γονιρεύονται, χωρίζουν.
Τέσσερις ομύχρονες γυναίκες που θέλουν να ξεφύγουν
κα να ταξιδέψουν, ποι θέλουν να νελάσουν και
να κλέψουν, που τσακώνονται κα αγαπούνται, που τα
λένε όλα τελείων τους κα θέλουν να είναι αισιόδοξες
για το αύριο. Σημερινό και μελλοντικό, για τις γυναίκες
-άρες κα για τους άνδρες- ιο έρνοι καταπίνεται υπερ
σκέσεις των δύο φύλων, με τον έρωτα αλλά και την
απογόνωση της σύνχρονης ζωής, τη οχζοφορένεις της
καθημερινότητάς τους...

Σκηνοθεσία: Ήλιον Λαζαράκοπούλος

Παιζουν με σειρά εμφάνισης:

Βίβη Νικολάου, Άλεκα, Παναγώτα Χαϊδερένοι, Ηλέντος]

[Ερζένα Φελεκίδης [Φωτεινή], Σοφία Σελιμανλόγλου [Μίσωμη]



Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου

Το αμάρτημα της μπρόσ μου του Γεωργίου Μ. Βιζυννού

Εταιρεία Θεάτρου «Ωδή»: Ηλίας Λογοθέτης

Κι' από τότε που θρηνώ
Το ξανθό και γαλανό¹
και ουράνιο φως μου,
μετεβλήθη εντός μου
και ο ρυθμός τού κόσμου.

Έργο αυτοβιογραφικό γραμμένο από τον Γεώργιο Βιζυηνό που με την εξαίσια μουσική της γλώσσας του και την θεσπεσία εκφραστική και ψυχολογική του δύναμη, εμβαθύνει και ξετυλίγει την ιστορία της μητέρας του [μια προσωπογραφία] στην αγωνιώδη προοπτική της να κρατήσει στη ζωή την άρρωστη κόρη της Αννιώ. Ταυτόχρονα αφηγείται την ταραγμένη και πολυσήμαντη ζωή του που στερημένος της μητρικής στοργής, προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο και την θέση του σ' αυτόν.

Σκηνοθεσία: Κωνστής Καπελώνης

Σκηνογραφία-Φωτισμοί: Νίκος Αλεξίου

Μουσική: Σταύρος Σιόλας

Πλαζουμ: Ηλίας Λογοθέτης, Μαρία Ζάχαρη, Εύα Οικονόμου-Βάμβακα, Διονύσης Κλαδής, Σάββας Σουρμελίδης, Λήδα Βέρντη



Σάβατο 27 & Κυριακή 28 Μαρτίου

**«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού και
μερικών ακόμα ανατρεπτικών στοιχείων»
του Ντάριο Φο**

**ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ**

Το «Τυχαίο στύχημα» ο Ντάριο Φο το εμπνεύστηκε από ένα συμβάν στις αρχές του 1970 στο Μιλάνο, όταν ένας κοστούμφενος αναρχικός, ο Τζουζέπε Πινέλλι, αυτοκτονεί πέφτοντας από το παράθυρο. Φυσικός ο ανασκικός Πινέλλι, αποδεδειγμένα δεν αυτοκτόνησε, ούτε είχε «ένα τυχαίο απόχημα». Απλώς, εκταραθμύωθηκε!! Ένα έργο επικαιρού, περισσότερο από κάθε άλλη φοοά, οι θεατές, γελώντας, διαπιστώνουν πώσο εύκολα, στην εποχή μας, η εξουσιά κατασκευάζει ενόχους και δολοφονεί...

Μετάφραση & Σκηνοθεσία: Λίλιαν Δημητριακοπούλο.

Παιζουντι: Μέριος Μακρόγευλος [Ξρελός]

Θανάσης Δρόσος [αστινάθλος]

Κωνσταντνος Μούπσης [ασφαλίτης]

Γιανσγιώτης Αλεξόπολος [διοικητής]

Βασίλης Φελώνης [φοοσυρός]

Δέσποινα Χαραλαμποπούλου [δημιουργούραφας]



Παράλληλες εκδηλώσεις...

Και δύο ξεχωριστές βραδιές που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των υπόλοιπων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού μας Κέντρου. Κυριακή 21 Μαρτίου, Πλαγκόσμια Ημέρα Ποίησης, αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη 1922-1988 και Δευτέρα 29 Μαρτίου «Μουσική & Κινηματογράφος», συναυλία Μουσικού Εργαστηρίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα.



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ώρα έναρξης 8:00 μ.μ

Κυριακή 21 Μαρτίου

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη 1922-1988

2ο Γυμνάσιο Βύρωνα

21η Μαρτίου, ημέρα αφιερωμένη στην ποίηση, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ημέρα που καταδικάζεται ο πόλεμος

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
Δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη
Και το δίκαιο
Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»

Την ημέρα αυτή, η ομάδα αγωγής υγείας του 2ου Γυμνασίου Βύρωνα την αφιερώνει στον ποιητή της ειρήνης, της κοινωνίκης αλληλεγγύης, της παγκόσμιας αδελφοσύνης, της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, στον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη.
Με μελοποιημένους στίχους (χορωδία), απαγγελίες ποιημάτων, βίντεο και δρώμενα. Την παρουσίαση συντόνισαν κι επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες Έβη Μανουσακίδου (μουσική) και Ματούλα Τζανετοπούλου (γαλλικής Φιλολογίας)

Ένα σπίνι για να γεννηθείς,
ένα δέντρο για να ανασάνεις,
ένας στίχος για να κρυφτείς,
ένας κόσμος για να πεθάνεις.
Κι όταν δεν πεθαίνεις ο ένας για τον άλλον,
είμαστε κιόλας νεκροί.
Μα όταν ένας άνθρωπος στο δρόμο γυρνάει και σε κοιτάζει με πόνο
η μισή ανθρωπότητα έχει οωθεί.

Γ' αυτό σου λέω μην κοιμάσαι,
είναι επικίνδυνο.
Μην ξυπνάς,
θα μετανιώσεις



Δευτέρα 29 Μαρτίου

«Μουσική & Κινηματογράφος»

ΣΥΝΑΥΓΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Η Μουσική στον Κινηματογράφο, από την εποχή του Βαβώյ ως τις μέρες μας, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία μιας ταινίας. Θυμηθείτε πόσες φορές είναι εκείνες που προσέξτε μα σκηνή επειδή η μουσική τόνιζε το περιεχόμενό της ουναισθηματικά «και δραματουργικά. Θυμηθείτε πόσες φορές ξανακούθατε αυτή τη μουσική μέμνοντας σες αυτό που προσέξατε και σας άσεσε από την ταινία. Έτσι λοιπόν ένα «soundtrack» μπορεί να σκολοπιθίσει τη δική του καλλιεργητική πορεία, έξω από την εικόνα του αινόδευσης. Μεγάλοι θυμήθετες από τη κλασσική γεούδι της μουσικής ως τη σύγχρονη και από rock συγκροτήματα μέχρι jazz έχουν ασκηληθεί με τη κινηματογραφική μουσική, γράψαντες αριστούγραματα, αξεπέραστα στο χερόν. Οι καθηγητές του Μόσκού Εργαστηρίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βύρωνα έχουνε τη τιμή να παρουσιάσουμε κάποιο σας από τους προχωρημένους μας μεθυτές σε μια ουναυλία σφιερωμένη στη Κινηματογραφική μουσική.

Θα ακουστούν μουσικές των: Scott Joplin, M. Jarre, Nino Rota, M. Χατζιδάκι, Henry Mancini, Ennio Morricone, N. Μαμαγάκη, E. Ρεμπούτσικα, Yann Tiersen, M. Λοΐζου, Γ. Σπανού, N. Πορτοκάλογλου, κ.α.

Καθηγητές Μουσικού Εργαστηρίου

Ανδρέας Σια, Ζωνιώτης Ιωακ., Μάκης Χαρτάος, Γάνος,
Νότης Μουσική, Θεολαρής Τάκος κ.ά., Κθέος,
Μαρία Ρεμπούτσικης



SONY
make.believe

save energy.
watch tv.

LEADER ATHENS

"Sony", "make.believe" and "BRAVIA" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony BRAVIA για έως και 50% εξοικονόμηση
ενέργειας.*

Η νέα σειρά τηλεοράσεων BRAVIA, με Πιστοποίηση Eco Flower από την ΕΕ, σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον. Χάρη στις ειδικές οικολογικές ρυθμίσεις εξοικονομεί ενέργεια, χωρίς συμβιβασμούς, στην ποιότητα εικόνας Full High Definition. Τώρα, ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσετε το περιβάλλον είναι να δείτε τηλεόραση.



* σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα BRAVIA LCD TV.



ES-CAT-022/092

SONY HELLAS A.E.E. Τηλ: 801 11 92000, sony.gr

BRAVIA



Φεστιβάλ Δήμου Βύρωνα 2010

στη σκιά των βράχων

10 Ιουνίου - 31 Ιουλίου



Ειτονιές πολιτισμού 2010

όλη η πόλη μια γιορτή!

23 Αυγούστου - 30 Σεπτεμβρίου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

SONY



Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
www.visitgreece.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ





ΠΝΕΥΜΑΤΙΚό ΚέΝΤΡΟ ΔήΜΟΥ Βύρωνα
Ευαγγελικής Σχολής 26 & Β. Ηπείρου

τηλ: 210 7609340-350
fax: 210 7664440
info@culturedb.gr
www.culturedb.gr