

Πέμπτη 19/6/08

Συνουλία **Δήμητρα Γαλάνη , Ελευθερία Αρβανιτάκη**



Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.....  
ταξιδεύουν μαζί αυτό το καλοκαίρι!!!!

Μια από τις πιο πετυχημένες μουσικές παραστάσεις του φετινού χειμώνα που συγκέντρωσε περισσότερους από 80.000 θεατές βάζει ρούχα καλοκαιρινά, αποκτά διάθεση εκδρομική και δίνει ραντεβού με το κοινό στο Φεστιβάλ του Βύρωνα

Δήμητρα και Ελευθερία μαζί. Δύο αγαπημένες παρουσίες που συμπληρώνει η μία την άλλη πάνω στη σκηνή. Δύο ερμηνεύτριες με αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό τους.

Σε μια ατμόσφαιρα μαγευτική η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελευθερία Αρβανιτάκη γεμίζουν τις καλοκαιρινές νύχτες μας με αγαπημένους ήχους και εικόνες. Τραγούδια της Δήμητρας και της Ελευθερίας, εναλλάσσονται δυναμικά σ' ένα πρόγραμμα με τραγούδια-ιστορίες για τον έρωτα, την αγάπη, το χωρισμό, τη ζωή.

Ρυθμός, Ένταση, Συγκίνηση, Συμμετοχή τα συστατικά του προγράμματος.

Ένα μουσικό «παιχνίδι» με δυο φωνές γεμάτες χρώμα και φως από τη Δύση και την Ανατολή.

Μια παράσταση γεμάτη ηλεκτρισμό με μοναδικές ερμηνείες και υψηλή αισθητική.

Μαζί τους θα είναι φίλοι και εξαιρέτοι μουσικοί: ο Γιάννης Άννινος στο μπάσο, ο Σπύρος Γκούμας στο μπουζούκι, ο Γιώργος Ζαχαρίου στα πλήκτρα, ο Νίκος Καρατζάς στα κρουστά, ο Κοσμάς Κοκκόλης στο μπουζούκι, ο Θωμάς Κωσταντίνου στο ούτι, λαούτο, τσουμπους, μπουζούκι, ο Κώστας Λιόλιος στα τύμπανα, ο Δημήτρης Μπαρμπαγάλας στις κιθάρες, ο Δημήτρης Τσάκας στο σαξόφωνο και ο Παναγιώτης Τσεββάς στο ακορντεόν.

Οι ενορχηστρώσεις έχουν γίνει από τον Γιώργο Ζαχαρίου και τον Δημήτρη Μπαρμπαγάλα. Τον ήχο επιμελούνται οι Μανώλης Ολλανδέζος και Αργύρης Λιανός ενώ το σχεδιασμό των φώτων έκανε ο Phil Hills. Την επιμέλεια ορχήστρας έχει ο Γιώργος Ζαχαρίου.



**“Ο Μπέκετ έχει πει:**

**«Ο λόγος είναι η προσβολή της σιωπής».**

Έτσι νιώθω μετά τη καταστροφή που βιώσαμε πέρσι το καλοκαίρι και που βιώνουμε καθημερινά όλο και πιο έντονα. Με διακατέχει μια απέραντη ανάγκη σιωπής και περισυλλογής γιατί για άλλη μια φορά διαπιστώνω την απόλυτη αποτυχία ενός συστήματος που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν έξω από «μόδες», πολλά και παχειά λόγια και επιφανειακές «ανησυχίες», τι πρέπει να κάνουμε ώστε επι τέλους να αποκτήσουμε ατομική άρα και συλλογική συνείδηση... Αυτό μόνο θα αναγκάσει και τις εκάστοτε εξουσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους .....

**Δήμητρα Γαλάνη**

**«Κανείς δεν ξέρει πόσο κατεστραμμένος**

**θα είναι ο πλανήτης σε τριάντα χρόνια.**

**Ο άνθρωπος χάνει το στοίχημα.**

**Ίσως τώρα να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».**

**Ελευθερία Αρβανιτάκη**