



Δευτέρα 14/7/08

Συναυλία Σταμάτης Κραουνάκης & Σπείρα - Σπείρα

«Πόσο σ' αγαπώ... επιθεώρηση»

Μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της φετινής σεζόν προσαρμοσμένη ειδικά για μια μοναδική καλοκαιρινή νύχτα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Σπείρα - Σπείρα σ' ένα μουσικοθεατρικό θέαμα τραγουδιών, καλοκαιρινής διάθεσης, γεμάτο από τραγούδια και εικόνες. Με όχημα βασικό το στίχο, τη μουσική και το συναίσθημα ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Σπείρα - Σπείρα, με συνοδοιπόρους στη σκηνή οκτώ υπέροχους σολίστες μουσικούς, δημιουργούν την ατμόσφαιρα όπου ο μουσικός λόγος φωτίζει το αίσθημα και τη συγκίνηση, τον αυθορμητισμό, το κέφι και το γέλιο, έτσι ώστε η παράσταση να καταλήγει σε μία υπαίθρια διονυσιακή γιορτή.

«Πόσο σ' αγαπώ... επιθεώρηση».

Τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη από το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού του έργου, μαζί με τραγούδια αγαπημένα άλλων δημιουργών.

Παίζουν και τραγουδούν:

η Ελεάννα Καραντίνου, ο Χρήστος Μουστάκας,

η Παρθένα Χοροζίδου, ο Γιώργος Στιβανάκης,

η Αργυρώ Καπαρού, η Δάφνη Λέμπερου,

ο Βασίλης Μοσχονάς, ο Γιώργος Νανούρης και η Πωλίνα.

Οι μουσικοί μας Άρης Βλάχος πιάνο, μουσική διεύθυνση, Σοφία Κακουλίδου κρουστά, Άννα Λάκη ακκορντεόν, Νίκος Χατζόπουλος μπάσο.

Ιδέα και διδασκαλία, πιάνο και φωνή Σταμάτης Κραουνάκης.

Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ, φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη, μουσική προετοιμασία και ενορχηστρώσεις:

Γιώργος Ζαχαρίου, ηχητική επιμέλεια: Δημήτρης Μουρλάς.



«Το περιβάλλον των σκουπιδιών νικιέται με προσοχή, συνείδηση και αυστηρή πεποίθηση τι είναι για πέταμα. Το περιβάλλον της κακοήθειας του κακού λόγου της κακής ενέργειας, της ζηλοφθονίας, της τσιγγουνιάς και της βλακείας πώς θα νικηθεί; Αυτό το περιβάλλον είναι το πιο επικίνδυνο.

Και καμμία ανακύκλωση, εκτός από την άμεση αποπομπή από το περιβάλλον όσων φέρουν αυτά τα στοιχεία, δεν βοηθάει.

Έξω οι μαυροκαρμίτες και μαυροκαρμίτσες, οι κακοενεργίτες και οι κακοενεργίτισσες!»

Σταμάτης Κραουνάκης