

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ
ΒΡΑΧΩΝ '96



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 75.26.666 - 76.55.748, FAX: 76.64.440

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Βύρωνα και το Δ.Σ

του Πνευματικού Κέντρου

σας καλούν

στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ

του θεάτρου

"ANNA ΣΥΝΟΔΥΝΟΥ"

την **Πέμπτη 24** Ιουνίου

ώρα 8.30μ.μ.



"Αϊ της τέχνης μαχαίριά ..." εδώ πάνω, απόμερα, στα βράχια του Βύρωνα.

Ανάμεσα στην πέτρα, που εξωρίζαμε και φτιάξαμε τα φτωκικά μας, ασφυκτικά στενά, ασφυκτικά κοντά, υπερβολικά ψηλά.

Στο λατομείο των αισθήσεων και των παραισθήσεων, επί εννιά έτη να κοινωνούμε στην "Σκιά των Βράχων", την μουσική, το χορό, το θέατρο, τα ιερά της ανθρώπινης δημιουργίας.

Η βαθειά ουλή, η βαθειά πληγή της μαχαίριάς, που για χάρη της παραφρονήσαμε, τρέξαμε, αγωνιστήκαμε και φτιάξαμε αυτό το μικρό θέατρο, για τις νέες θεατρικές φωνές, τους νέους ήχους, τους "ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ".

Ένα ξύλινο, ζεστό, φιλόδοξο ΘΕΑΤΡΟ.

Με σεμνό καθάριο υπερήφανο όνομα "ANNAΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ".

Κυρία του θεάτρου μας σε ευχαριστούμε.

Για τ' ακριβό και άριστα κατεργασμένο τάλαντό σου.

Για την πρωτοβουλία σου ν' ανέβεις στο Λυκαβηττό

και να μας δείξεις πως ανθίζουν τα κυκλάμινα του πολιτισμού ανάμεσα στους βράχους.

Και κυρίως γιατί υπερασπίστηκες την ομορφιά και τον πλούτο της γλώσσας μας.

Εμπρός κυρία να διατάξεις τις τέχνες ν' αρχίσουν:

Το βελούδινο κλαρίνο να μνησεί, να κλάψει, να

νοσταλήσει για χάρη της υπαίθρου των πόλεων.

Η κιθάρα να συντροφέψει τις παρέες των φίλων.

Τα τύμπανα ρυθμικά να συστρατέψουν τους μύστες του πολιτισμού μας.

Ο λόγος από τα χείλη των ηθοποιών να μας προστάξει, να μας οδηγήσει.

Η τέχνη να μας μεγενθύνει, ως ανθρώπους να φωτίσει τις υπόλοιπες διαστάσεις μας να μας ορίσει ως υπομονή, πείσμα, χαρά, φαντασία, δημιουργία.

