

Θεατρική παράσταση

Η θεατρική ομάδα "Ανέμη" του Φιλοπρόοδου
Ομίλου Υμηττού παρουσιάζει το έργο:
«Η αυλή των θαυμάτων»
του **Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ**
Σκηνοθεσία: Χρυσούλα Σούρα



ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΟΥΛΑ	ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ	ΣΑΝΤΥ ΣΠΥΡΙΔΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ	ΑΡΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ
ΙΟΥΡΔΑΝΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΝΝΕΤΩ	ΘΩΜΗ ΚΟΣΚΩΤΗ
ΑΣΤΑ	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΤΟΡΑ	ΕΥΑ ΝΤΖΙΟΥ
ΟΛΓΑ	ΑΘΗΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΜΠΑΜΠΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΡΑΣ	ΑΡΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΡΗΣ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΜΕΝΑΓΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σκηνοθεσία & Θεατρική διδασκαλία
Χρυσούλα Σούρα

Μουσική επιμέλεια
Δημήτρης Αδάμης

Σκηνικά
Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού

Επιμέλεια σκηνικών
Κ. Κοσκώσης
και τα παιδιά της θεατρικής ομάδας

Κοστούμια
Θεατρική Ομάδα «Ανέμη»

Ηχοθηψία
Βαγγέλης Ράνιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ



Λίγα λόγια για το έργο

Σε μια ηλιόχρηστη γειτονιά της Αθήνας, οι ήρωές μας ζουν σε μια αυλή. Την αυλή των Θαυμάτων.

Εκεί κάνουν όνειρα ο καθένας για τον εαυτό του.

Ο Μπάμπος και ο Στέλιος να πάνε στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή.

Ο Στράτος να φύγει από τη μιζέρια μαζί με την αγαπημένη του...

Η Αστά κι ο Ιορδάνης να 'χουν δικό τους σπιτικό, η Ντόρα να αρπάξει μια καλή ευκαιρία και η Μαρία που περιμένει...

Όλοι ονειρεύονται και επιθυμούν...

Έχουν ξεμείνει ανυπεράσπιστοι, ακόμα κι από τον ίδιο τον εαυτό τους, ξεχασμένοι μέσα σε συνήθειες και τρόπο ζωής που δεν τους βοηθούν καθόλου.

Το όνειρο δεν συναντά την πραγματικότητα. Και τότε τι γίνεται;

