

Άκης Πάνου 12/2



■ Ομιλητές: Στέλιος Ελληνιάδης, Αντώνης Καφετζόπουλος .
■ Τραγουδιστές: Βάσια Ζήλου, Γιάννης Θωμόπουλος
■ στο πιάνο: Γιώργος Αρσενίδης

Μέσα στην πληθώρα των λαϊκών συνδυών η περίπτωση του Άκη Πάνου είναι εντελώς ξεχωριστή. Ως τραγουδοποιός, έχει μία πληρότητα, αφού οι στίχοι και η μουσική των τραγουδιών του ανήκουν στον ίδιο. Ο Αθανάσιος Δημητρίου Πάνου γεννήθηκε στις 15 Δεκέμβρη 1933 στην Καλλιθέα. Την μύηση του στη μουσική θα πρέπει να την πιστώσουμε στη μητέρα του. Εκείνη τραγουδούσε τα ρεμπέτικα της εποχής και τον γνώρισε σε σημαντικούς ανθρώπους. Έτσι ο μικρός Θανασιάκης [Άκης] βρέθηκε το '46, στα δεκατρία του μόλις χρόνια, να παίζει στο πάλκο κιθάρα και μπουζούκι δίπλα στον Γιάννη Σταματίου. Καλλιθέα, Δάφνη, Πετράλωνα, Ρέντης, ήταν μερικές από τις περιοχές που εμφανίστηκε ως μουσικός μέχρι το '58. Μετά αποσύρθηκε από τη νύχτα. Είχε έρθει πλέον η ώρα του συνθέτη. Ηχογράφησε 200 περίπου τραγούδια και τον τραγούδησαν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. «Η ζωή μου όλη», «πήρα απ' το χέρι σου νερό», «ο τρελός», «δεν κλαίω για τώρα», «για κοίτα με στα μάτια», «όταν σημάνει η ώρα», «Εφτά νομά σ' ένα δωμά», «δεν θέλω τη συμπόνια κανενός», «Θέλω να τα πω», «η πιο μεγάλη ώρα», είναι μερικά μόνο από τα μοναδικά τραγούδια που μας χάρισε. Την 1^η Αυγούστου του '97 πυροβολεί και σκοτώνει τον Σωτήρη Γιαλαμά μη εγκρίνοντας την ερωτική σχέση που διατηρούσε το δύμα με την κόρη του Ελευθερία. Δικάζεται το '98 από το μικτό ορκωτό κακουργιοδικείο Καβάλας. «Δεν μετανόησα γιατί δεν εννόησα τι έγινε». Κρίνεται ένοχος και καταδικάζεται σε ισόβια, χωρίς ελαφρυντικά. Ο καρκίνος νίκησε τον Άκη Πάνου στις 7 Απριλίου του 2000 σε ηλικία 67 χρόνων.

*"η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο
που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω
Κι όταν γίνει γόπα, κέρασμα στον Χάρο
όταν έρδει η ώρα, να τονε τρακάρω"*