



9

Σάββατο

Θεατρική Παράσταση:

«Μια βροχή να μας σώσει» του Γιώργου Γιαννακόπουλου
«Η διάθλαση» Θεατρικό Εργαστήριο Δάφνης-Υμηττού

Η φωνή Θεού που ξυπνά το Σωτήρη - έναν απλό και φορόπληχτο ταβερνιάρη - του ανακοινώνει ότι ο κατήφορος που έχει πάρει το ανθρώπινο γένος δεν έχει σταματημό κι' έχει ήδη προγραμματίσει έναν παγκόσμιο κατακλυσμό που δεν θ' αφήσει τίποτα όρθιο!

Σε μόνο 7 μέρες!

Ένα εφιαλτικό σενάριο... που μπορεί όμως να γίνει και χειρότερο!

Επέλεξε εκείνον για να φτιάξει τη κιβωτό και να σώσει λιγοστούς ενάρετους ανθρώπους και τα ζώα - ως είθισται!

Ο Σωτήρης - που οι κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στα ταλέντα του μιας και δυσκολεύεται ακόμα και στα Λέγκο - προτιμά να πείσει τον Κύριο ότι στη πραγματικότητα έχει καλοσύνη και ομορφιά αυτός ο κόσμος και δεν του αξίζει να καταστραφεί.

Έχει μόνο 7 μέρες!

Φυσικά δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του (άλλωστε τι ενδιαφέρον θα είχε ένα έργο για ένα πρόσωπο και μια φωνή από τον ουρανό) έτσι, ζητά τη συνδρομή του συνεργάτη του, ενός ατζέντη παρηκμασμένων ψευτοκαλλιτεχνών, που βρίσκει την ευκαιρία να διαφημίσει το «εμπόρευμα» του και να διεκδικήσει ένα καλό μερίδιο στη «μετά τον κατακλυσμό» αγορά.

Και μένουν μόνο 7 μέρες!



Παίζουν (με σειρά εμφάνισης)

Άγγελος: Τάνια Κλωνάτου, **Σωτήρης:** Αντώνης Χακλάκης -Σπύρος Τσίριμπας, **Πετράν:** Μάνος Φύτρος
Μάγος Φουντίνι: Γιάννης Φράγκος, **Πεταλούδας:** Νίκος Μαυρόπουλος, **Βίρνα:** Ελένη Τζανάκου-Βασιλική
Σιδέρη, **Μαριτζένη:** Αθηνά Στεργίου, **Τομιτ Ράιντερ:** Γιούλη Ρωσσώνη, **Αλίκη:** Έφη Ζαμπέλη,
Αιμιλία: Μαντώ Ευσταθίου, **Αλμπάνο:** Αλέξης Μεγάλος, **Χοσέ:** Σεραφεΐμ Στεργίου,
Φωνή: Γιώργος Γιαννακόπουλος

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γιαννακόπουλος, **Ζωγραφική σκηνικών:** Φρέντυ Γκίζας
Πιάνο: Βασιλεία Πατέλη, **Ακορντεόν:** Γιάννης Φράγκος



Διδασκαλία τραγουδιών: Βαγγέλης Αυγέρης, **Χορογραφίες:** Έφη Ζαμπέλη
Βοηθοί σκηνοθέτη: Μάνος Φύτρος, Νίκος Μαυρόπουλος, **Φωτογραφίες:** Φάνης Τσιώλης