



Τρίτη 24/6/08

Συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου,

Σάκης Μπουλάς, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Θηβαίος

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συναντά τον Σάκη Μπουλά, τον Γιάννη Ζουγανέλη και το Χρήστο Θηβαίο και βάζουν στοίχημα για τη πιο δυναμική και απρόβλεπτη βραδιά του καλοκαιριού. Τραγούδια και σάτιρα, συγκινήσεις και γέλια, από τέσσερις προσωπικότητες που έχουν σημαδέψει τα τελευταία χρόνια το τραγούδι και όχι μόνο. Σε μια τρίωρη συναυλία θα έχουμε τη δυνατότητα να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές της 35χρονης δισκογραφίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, παλιά τραγούδια του Σάκη Μπουλά και του Γιάννη Ζουγανέλη αλλά και τα καυστικά σχόλια τους, και τις συγκινητικές μπαλάντες του πιο εκφραστικού τραγουδοποιού, του Χρήστου Θηβαίου.

Φίλοι από την εποχή του «Αχ Μαρία», ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Σάκης Μπουλάς και ο Γιάννης Ζουγανέλης, συναντήθηκαν ξανά το περασμένο Χειμώνα στο πιο πετυχημένο πρόγραμμα της χρονιάς (μαζί με το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και το Δημήτρη Σταρόβα). Αυτό το καλοκαίρι δίνουν συνέχεια σε μια συναυλία στο Βύρωνα, μπλέκοντας αγαπημένα τραγούδια και σπαρταριστή πρόζα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση και θα σας ταξιδέψουν.

Μαζί τους και ο Χρήστος Θηβαίος. Εξέχον μέλος της «γενιάς των τραγουδοποιών», μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων χρόνων, («Πόσο πολύ σ' αγάπησα», «Μικρή Πατρίδα», «Κόκκινο θολό φεγγάρι», «Ο Άμλετ της Σελήνης» «Ημερολόγιο» κ.ά) συνεργάστηκε με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε ένα ιδιαίτερο, ακουστικό πρόγραμμα, που ταξίδεψε σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.

Οι τέσσερις τους, μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της ορχήστρας τους Σπύρο Κατριβάνο (Ντράμς), Ανδρέα Αποστόλου (Πιάνο), Βαγγέλη Πατεράκη (Μπάσο), Μαίρη Μπρόζη (Βιολί), Τάσο Σκούρα (Κιθάρα), Τάνια Κικίδη (Τραγούδι), Ευγενία Χατζοπούλου (Τραγούδι), υπόσχονται να μας χαρίσουν μια βραδιά αξέχαστη που θα τη θυμόμαστε για πολύ πολύ καιρό.



«Μην αυτοκτονούμε.
Είμαστε το περιβάλλον».

Γιάννης Ζουγανέλης

«Τι είπε ο εξωγήινος επισκέπτης;
Εργοστάσια είδα.
Όπλα είδα.
Σκόνη είδα.
Χλωρίδα και πανίδα δεν είδα».

Βασίλης Παπακωσταντίνου