



Πέμπτη 17/7/08

Συναυλία Χαϊνήδες

«Η κάθοδος των σαλτιμπάγκων»

Δίπλα στο καφενείο του ΓΙΑΝΝΗ, του ιδιόρυθμου καφετζή, είναι το σπίτι ενός ακόμα πιο παράξενου τύπου, του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ (ΑΘΩΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ). Από μπροστά περνά ο μεγάλος δρόμος, που είναι μαγικός γιατί κανείς δεν ξέρει από πού έρχεται και κατά που πάει. Εκεί συναντιούνται περίεργοι ταξιδευτές όπως οι ΧΑΪΝΗΔΕΣ, ο κρητικός τροβαδούρος ΚΩΣΤΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ, η ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΤΖΗΛΑ, οι ΜΟΔΕ ΠΛΑΓΑΛ, το εννιαμελές γυναικείο πολυφωνικό σύνολο ΣΑΝΑΔΕΣ μαζί με ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ — ΧΟΡΕΥΤΕΣ, που σαν πραγματευτές ανταλλάσσουν τις πραγμάτειες τους και σα μάγοι και γητευτές τα μυστικά τους ξόρκια.

Ο αλλόκοτος αυτός θίασος, το μεγάλο αυτό μπουλούκι αρχίζει ένα συναρπαστικό ταξίδι σε τόπους και χρόνους: από την Κρήτη, στην Κάτω Ιταλία, στα Βαλκάνια, στη Μικρασία, στον Περσία και γενικά σ' όλα τα μαγεμένα σταυροδρόμια.

«Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΩΝ», μια άκρως ανατρεπτική παράσταση, υπόσχεται συν-κίνηση, γέλιο, γλέντι, χορό, άφθονη δωρεάν ρακί και απρόβλεπτη συνεξέλιξη. Ο θίασος αποτελείται και από σας. Γι' αυτό αγαπητοί συνταξιδιώτες μην αργήσετε. Πάρτε τα απαραίτητα, δηλαδή μόνο όσα χωρούν στην καρδιά ενός παιδιού κι ελάτε.

ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ!



Όταν η αλλαζονεία και η εξουσιαστική μανία του ανθρώπου φτάνει στα όρια της ύβρεως, μια γενικευμένη καταστροφή ίσως είναι απαραίτητη. Ίσως είναι μια μορφή κάθαρσης και μια αφορμή αναπλαισίωσης όλης της πολιτικοκοινωνικής θέσμησης. Γοητευμένοι από το Χάος που γεννά την Τάξη αναφέρουμε τη λαϊκή παροιμία «ο που ποθάνει με πολλούς θάνατο δε φοβάται».

Χαϊνδης