

"Πώς όλες αυτές οι μικρές και μεγάλες πραγματικότητες συνωθούνται στη δίψα για ζωή.  
Πώς η μουσική αντέχει και γράφει Ιστορία καίγοντας πάθη, πίνοντας χρόνο,  
μεθώντας από την ομορφιά αυτού του κόσμου.

Πόσο τελικά έχω και έχεις ανάγκη από αυτό το φως, την ανάταση και την περηφάνια.  
Ακόμα μαθαίνω, ανακαλύπτω, αισθάνομαι και δεν σωπαίνω.

Και μια κούκλα, η Θεσσαλονίκη, στα σύνορα, στα όρια, στα όνειρα μιας "Πανσέληνης χώρας", να κρύβει στον κόρφο της  
τραγούδια, ζωγράφους, ποιητές εραστές και θεωρίες.

Ψηλά, ψηλά πιο ψηλά..."

Καλή ακρόαση!  
Δημήτρης Ζερβουδάκης



ΤΕΤΑΡΤΗ 29/08



## Δημήτρης Ζερβουδάκης

Ένας βιωματικός Έλληνας τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη.

Κατεξοχήν καλλιτέχνης "συναυλίας", καταθέτει μια ζωντανή πολυμορφία ήχων και χρωμάτων με τη μουσική και τα τραγούδια του, μα και μια ζωντανή στάση και θέση για την ίδια τη ζωή τελικά μέσα από αυτά.

Έχοντας μαζί του μια σταθερή ομάδα φίλων μουσικών, διεγείρει το συναίσθημα και την επικοινωνία, με τραγούδια που αγαπήθηκαν μέσα στα χρόνια.

Ο έρωτας εναλλάσσεται με την αμφισβήτηση, η λύπη με τη χαρά, το ταξίδι με τον προορισμό (Γράμμα σε έναν ποιητή, Πλατεία Ναυαρίνου, Νεραίδες, Αμερικάνος, Αποκλεισμένος στη Σαλονίκη, Θεωρία και πράξη, Σεντόνια δίχτυα, Βαριά ποτά, Σκέφτομαι να αλλάξω συμπεριφορά, Όχι και να κλαίμε, Άνοιξη, Τα ανείπωτα κ.α.)

Περιλαμβάνει τραγούδια από το σύνολο των δέκα δισκογραφικών του προτάσεων (περίοδος 1985-2006), καθώς και επιλεγμένες διασκευές και αποδώσεις τραγουδιών που αντιλαμβάνεται σαν σημεία αναφοράς από την αρχή της πορείας του μέχρι και σήμερα.

Το μουσικό σχήμα ελίσσεται με ευκολία και αβίαστα από τον ακουστικό, χαμηλών τόνων ήχο, σε εκείνον του ηλεκτρικού και του ρυθμού. Από την Ανατολή στην Δύση, με τελικό προορισμό και αφετηρία ταυτόχρονα, την Ελλάδα!

Αφορμή για τη συνεύρεση μας αποτελεί εκτός των άλλων, η νέα δισκογραφική πρόταση του Δημήτρη Ζερβουδάκη με γενικό τίτλο "Στα χαμηλά και στα ψηλά". Κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2006 από το POLYTROPON.

Από την πρώτη στιγμή κέρδισε τους ανθρώπους των ραδιοφώνων που σέβονται τον εαυτό τους και αγαπούν αυτό που κάνουν. Στη συνέχεια, πολύ απλά και αθόρυβα, μπήκε στα σπίτια και τις ψυχές μας σαν κώδικας αγάπης και αλήθειας.