



Η Δήμητρα Γαλάνη θα είναι μαζί με φίλους - συνεργάτες και εξαιρετικούς μουσικούς: τον Γιώργο Ζαχαρίου που κάνει τις ενορχηστρώσεις και παίζει και πλήκτρα, τον Γιάννη Άννινο (**μπάσο**), τον Αλέξανδρο Κτιστάκη (**ντραμς**), τον Κώστα Μπαλταζάνη (**κιθάρες**), τον Άγγελο Πολυχρόνου (**κρουστά**), τον Μάριο Τούμπα (**πλήκτρα**), τον Δημήτρη Τσάκα (**σαξόφωνο**) και τους Κοσμά Κοκκόλη (**μπουζούκι και φωνητικά**), Παναγιώτη Τσεβά (**ακορντεόν και φωνητικά**) και Χριστίνα Αργύρη (**φωνητικά**).

Τον ήχο επιμελούνται ο Μανώλης Ολλανδέζος και ο Αργύρης Λιανός.

Τον σχεδιασμό φωτισμών κάνει ο Phil Hills.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/09



Δήμητρα Γαλάνη
“Καλοκαίρι 2007 με τη Ντάμα Κούπα”
μαζί της ο Γιώργος Καραδήμος
Καλεσμένη της η Ελένη Τσαλιγοπούλου

Η Δήμητρα Γαλάνη έρχεται μετά από πολλά καλοκαίρια να μας συναντήσει σε μια μεγάλη συναυλία “στη σκιά των βράχων”.

Με τραγούδια από το νέο της άλμπουμ “Ντάμα Κούπα” αλλά και με άλλα αγαπημένα από τις προηγούμενες δισκογραφικές της δουλειές, η Δήμητρα Γαλάνη θα ταξιδέψει τους παλιούς αλλά και τους νεότερους φίλους της μουσικής της, σ’ έναν κόσμο γεμάτο ήχους, εικόνες και συναισθήματα.

Μαζί της και ο νεαρός τραγουδιστής Γιώργος Καραδήμος. Εκπρόσωπος και αυτός της νέας γενιάς τραγουδοποιών, με “θητεία” δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και με τραγούδια από τον πρόσφατο δίσκο του, με τίτλο “Φως και Βγαίνω”, από τον οποίο προέρχεται και το ήδη γνωστό ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη “Σε θέλω εδώ”.

Η παρέα όμως ειδικά για την βραδιά αυτή θα μεγαλώσει. Η Δήμητρα Γαλάνη θα υποδεχθεί συγκροτήματα με ενδιαφέροντα ήχο και λόγο στη σύγχρονη μουσική σκηνή αλλά και μια “φίλη από τα παλιά” την Ελένη Τσαλιγοπούλου που ξανασυναντάει μετά από το “Χάραμα” “στη σκιά των βράχων”.

Ένα πρόγραμμα με τραγούδια ξεχωριστά, αγαπημένα, φτιαγμένα από εκείνα τα υλικά που τα κάνουν να μιλάνε στις καρδιές μας με την υπογραφή σημαντικών δημιουργών.

Η επιμέλεια του προγράμματος είναι της Λίνας Νικολακοπούλου.

Μια καλοκαιρινή συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη για οδηγό και στις αποσκευές τα τραγούδια της, που αγαπάμε εδώ και 30 χρόνια, και μαζί... τα τραγούδια της “Ντάμα Κούπα” που σίγουρα θ’ αγαπήσουμε αύριο.