

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

# «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ»

Από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό  
"ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ"

ΠΕΤΡΟΣ  
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ  
ΒΟΥΡΟΣ

## ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΟΣ

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΟΣ

Κοστούμια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΚΩΦ

Σκηνικά: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Μουσική: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Χορογραφίες: ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

Μουσική Διδασκαλία: ΝΑΝΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ

## ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

Μνησίλοχος: ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ευριπίδης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

έμπρέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ

Αγάθων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΣΙΑΡΗΣ

Κλεισθένης: ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ

Τοξότης: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Πρίτανης: ΜΑΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

έμπρέτης Αγάθωνα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΑΡΗΣ

## ΚΟΥΦΑΙΕΣ - ΧΟΡΟΣ:

ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΡΤΖΗ - ΚΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ - ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΑ

ΖΩΗ ΝΑΛΜΠΙΑΝΤΗ - ΕΛΕΝΑ ΛΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΤΣΙΡΑ - ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ - ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΩ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



## ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Ο Αριστοφάνης στις "Θεσμοφοριάζουσες" δε χάνει την ευκαιρία να σατιρίσει για άλλη μια φορά και με ιδιοφυή τρόπο τον Ευριπίδη.

Οι γυναίκες της Αθήνας αγανακτισμένες με τον τραγικό ποιητή, που τόσο τις διασύρει στις τραγωδίες του, θα συναχθούν στη μεγάλη μυστική γιορτή των γυναικών, τα θεσμοφόρια, για να δικάσουν τον αισχρό συκοφάντη τους.

Ο Ευριπίδης που θα μάθει τα σχέδιά τους θα προσπαθήσει να ανατρέψει την καταδικαστική απόφαση. Μετά από ξεκαρδιστικά επεισόδια, θα πείσει ένα συγγενή του να μεταμφιεστεί σε γυναίκα, να τρυπώσει στο ναό των θεσμοφόρων θεών, της Δήμητρας και της Περσεφόνης, όπου γίνεται η δίκη και να τον υπερασπιστεί.

Η καλπάζουσα φαντασία του Αριστοφάνη μας χαρίζει μια αλλοπρόσαλλη και ταραχώδη δίκη, γεμάτη απρόοπτα.

Με τις "Θεσμοφοριάζουσες" ο μεγάλος κωμωδιογράφος θα μας παραδώσει την ποικιλία κωμωδία του και τη μοναδική με ολοκληρωμένα επεισόδια αυθεντικής παρωδίας.

Το στοιχείο της παρωδίας καθόρισε και τη φυσιογνωμία της παράστασης.



**ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΟΣ**

