

συναυλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΙΑ ΤΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ



Ο Μίλος Πασχαλίδης γεννήθηκε το 1968 στην Καλαμάτα και σπούδασε κλασική κithάρα στο Ελληνικό Ωδείο, στην τάξη του Χαρ. Εκμεκτζόγλου.

Το 1989 μαζί με τρεις φίλους συνδημιουργούν το παραδοσιακό μουσικό σχήμα "ΧΑΪΝΗΔΕΣ", του οποίου υπήρξε ο βασικός τραγουδιστής μέχρι το 1992.

Το 1993 παίρνει μέρος στη δημιουργία του Μουσικού Εργαστηρίου "Νεάρχου Παράπλους".

Το 1995 πραγματοποιεί την πρώτη εμφάνιση ως τραγουδοποιός κυκλοφορώντας τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο "Παραμύθι με λυπημένο τέλος", σε μουσική και στίχους του ίδιου. Σε δύο από τα τραγούδια συμμετέχουν φιλικά και οι ΠΥΞ-ΛΑΞ, με τους οποίους συνεργάζεται και σε συναυλίες.

Το 1998 κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο "Κακές Συνήθειες" και στίχους και μουσική δικά του, εκτός από δύο τραγούδια (ένα σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και ένα σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη). Ένα από τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Τον Δεκέμβριο του 1998 δίνει στον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι "Πεθαμένες Καλοπéρες", στο χρυσό δίσκο "Του Έρωτα και της Φυγής".

Το καλοκαίρι του 1999 συνεργάστηκε με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε 30 συναυλίες, πραγματοποίησε όμως και κάποιες επλεγμένες εμφανίσεις με το δικό του συγκρότημα.

Τον Απρίλιο του 2001 κυκλοφορεί ο τρίτος προσωπικός δίσκος του, με τίτλο "Βυθισμένες άγκυρες".

Ο Μίλος Πασχαλίδης αυτή την εποχή ηχογραφεί το νέο του δίσκο, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και περιλαμβάνει 11 καινούρια τραγούδια, σε στίχους του ίδιου και των φίλων του Άλκη Αλκαίου, Οδυσσέα Ιωάννου, Δημήτρη Αποστολάκη και Θεωρή Παυλάκου.